

kompas

Programmablad van Scouts, Gidsen en Akabe Lint



in dit kompas...

- > Vergaderingen januari – maart
- > Groepsweekend
- > Groepsfilm
- > Kerstboomverbranding en fakkeltocht
- > Welpenfrituur - Galabal - Pannenkoekenslag - Jinquiz

**scouting,
da's
Durven.**

Foto: Jojo's met leidster Cinta

Te laat? Vragen, klachten, opmerkingen, wil u zelf iets in 't kompas zetten?

✉ redactie@scoutslint.be

<http://www.scoutslint.be> - info@scoutslint.be

INHOUD

Dag allemaal	3
Kapoenen	4
Welpen	7
Jojo's	11
Jonggidvers	14
Gidvers	17
Jins	19
Akabe	22
Groepsweekend	25
Kerstboomverbranding	26
Fakkeltocht	27
Groepsfilm	28
Gidver galabal	29
Pannenkoekenslag	30
Jinquiz	31
Welpenfrituur	32
2 ^{de} hands	33
Verloren voorwerpen	34
Kapoenen babysitservice	35
Hopper shopper	36

DAG ALLEMAAL

Beste ouders, leden, sympatisanten,

Eerst en vooral wensen we jullie allen het allerbeste toe in het nieuwe jaar.

Na de gezelligheid van de kerstfeestjes en de avondvergaderingen, nodigen we jullie uit op onze **fakkeltocht** op **13 januari**. Aansluitend hierop verwelkomen de jins jullie op de **kerstboomverbanding**, die doorgaat in de Ernest Claeslaan.

Een weekje later, op **20 januari**, mogen we alle leden verwelkomen in onze cinema voor de **groepsfilm**. Verdere info kan u verderop in het kompas vinden.

Hopelijk zijn jullie dan al wat opgewarmd, want op **3 februari** trekken we onze dansbenen aan om het beste van onszelf te geven op de dansvloer. Trek dus allemaal uw beste galajurk of smoking aan en laat u op het **galabal** in de watten leggen door onze gidvers.

Ook onze jojo's doen hun duit in het zakje om er een super leuke februari van te maken. Op zondag **25 februari** nodigen zij u immers uit in hun grote **pannenkoekenrestaurant**. Dat kan u toch niet missen?

2 weken later, van **9 tot en met 11 maart**, trekken we er met z'n allen op uit. Ja, ja, u leest het goed, het is weer tijd voor het **groepsweekend**. Pak je rugzak al maar in want het belooft weer super leuk te worden.

De bollebozen onder ons worden op **17 maart** verwacht in De Wilg. De jins hebben immers hun krachten gebundeld en staken een **kwis** voor jullie in elkaar.

En nog is het niet gedaan!

Om deze 3 goed gevulde maanden af te sluiten, nodigen de welpen u uit in hun **frituur**. Kom dus op zaterdag **24 maart** gezellig een frietje eten.

Zo, zo, weer 3 volle maanden waarin de leiding het beste van zichzelf zal geven.

Hopelijk mogen we u op een van onze activiteiten verwelkomen!

Een stevige linker!
De groepsleiding

Oprechte Orang-oetan, Betrouwbare Steenarend, Zachtmoedige Patrijs en Hulpvaardig Sikahert

KAPOENEN

Drie koningen, drie koningen geef mij nen nieuwe hoed,
Moet ge is wa weten, de leiding ist vergeten,
Overall wordt gebeld,
En zingen we voor wat geld.



Aan iedereen die ons nieuwe kompas leest,
gelukkig nieuwjaar!

Aan iedereen die het niet leest, ook gelukkig
nieuwjaar!

Wij zien jullie graag een eerste keer vol goede
voornemens op **zondag 7 januari** om **14u00** om
driekoningen te zingen samen met ons zodat we
nog wat centjes voor ons kamp kunnen
sprokkelen en misschien een snoepje te
verdienen. Kom zeker allemaal **verkleed** deze keer, in wat hoor ik je vragen?
Misschien als één van de drie koningen?! Om **17u00** gaan we ons geld op de
rooster tellen en mogen de ouders hun koningen terug komen halen aan het
lokaal.

Op **zaterdag 13 januari** zijn jullie weer allemaal
uitgenodigd op de super gezellige, warme
kerstboomverbranding van de Jins in de **Ernest
Claeslaan** voor een hapje, een drankje en vooral
veel sfeer! Om **19u00** zijn de Kapoenen eerst
welkom om mee met ons de fakkeltocht te
wandelen. Zelf een fakkel meenemen of centje
om een fakkel te kopen zijn aan te raden. **Wij
kunnen niet verantwoordelijk zijn voor alle
Kapoenen met een fakkel en zijn blij als u
meeloopt** met deze aangename wandeling om
mee een oogje in het zeil te houden. Rond
20u00 wordt de terugkomst verwacht aan de
kerstboomverbranding. Hopelijk zien we hier
veel Kapoenen met hun ouders!



We komen nog eens allemaal samen op
zaterdag 20 januari om samen film te kijken.
De **groepsfilm** zal voor de jongste takken
(Kapoenen-Jojo's) starten om **18u**, welke film
het zal zijn is nog een grote verrassing, maar
dat we een koek en drank pauze houden is
alvast zeker. Wat het comité zal voorzien is



nog een geheimpje! De film zal rond **20u30** gedaan zijn.

Nog meer verrassingen komen eraan op **zondag 28 januari**, dat het gewoon van **14u00** tot **17u00** zal zijn, kunnen we jullie nu al meegeven. Maar wie jullie nieuwe leiding gaat zijn en wat ze gaan doen is nog een mysterie. Er komen enkele Jins voor een eerste keer leiding geven tijdens de **Jinstage**, we kijken er zelf alvast naar uit (en zijn zelf uiteraard ook aanwezig!).

Met spijt in het hart moeten wij jullie medelen dat er helaas **geen scouts** is op **zondag 4 februari** omdat dit de eerste zondag van de maand is. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer!



Op **zondag 11 februari** zijn we er dan maar weer, en we komen niet alleen, maar we hebben weer enkele fantastische gloednieuwe leiding voor jullie in petto want de Jins komen weer langs om een spetterende **Jinstage** te doen tussen **14u00 en 17u00!**



Hallo allemaal, vandaag gaan we wel heel vel op leis, we gaan helemaal tot in China op **zondag 18 februari** voor de **Chinese vergadering**. We gaan langs de Chinese muur lopen en sushi eten met stokjes. Hopelijk zijn jullie allemaal klaal voor deze zwale leis die stalt om **14u00**, want het gaat heel velmoeiend wolden! Onze tlip zal helaas afgelopen zijn omstleeks **17u00**.



Van China gaan we verder naar het **circus**. Het circus is geopend tussen **14u00** en **17u00**, dus smeer je benen maar vast in, neem je jongleer ballen maar gereed en kom op **zondag 25 februari** naar 't Luytershof voor de voorstelling. Echte artiesten verdienen natuurlijk ook een pauze zodus gaan we gezellig met z'n allen een pannenkoekje eten ten voordele van het kamp van de jojo's, vergeet dus niet om **€2,00** mee te nemen.

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeen het is weer zover, de eerste zondag van de maand, **zondag 4 maart**, de dag waarop alle oma's en opa's in't land weer blij zijn om hun kleine spruiten nog eens te zien. Het is dus **geen vergadering**.

Na onze geweldige 24-uur is er nu het **groepsweekend**, de moment van het jaar waar we allemaal een heel jaar naar uitkijken. Spelen, slapen en eten met alle kinderen van onze scouts! Dit geweldige weekend gaat door **van 9**

tot 11 maart en meer info ontvangen jullie nog van de groepsleiding. Wat we jullie wel willen meegeven is dat dit een weekend kan zijn dat heel spannend en groots lijkt voor jullie kleine Kapoentjes, wel ja ontkennen kunnen we niet, maar beloven dat er veel momenten zijn binnen onze eigen tak om het voor groot en klein toch aangenaam te houden, kunnen we wel!



Eën keer in het jaar zijn de mama's en de papa's welkom op de scouts om mee te spelen met al die geweldige spelletjes samen met hun Kapoen, de **mama- en papavergadering!** Op **zondag 18 maart** gaan we bewijzen dat wij beter kunnen spelen dan onze ouders en dat wij gewoonweg veel meer awesome zijn. Neem dus allemaal jullie mama's en papa's mee tussen **14u00** en **17u00** om mee te komen spelen. (Eventuele jongere broer of zus wordt niet aan de deur gezet, maar mee komen is natuurlijk op eigen verantwoordelijkheid!) Aan de ouders; haal

dus maar snel jullie oude jeugdbewegings-uniform onder het stof uit!

Om dit kompas af te sluiten mogen eens één keer zondigen; want we doen op **zondag 25 maart** de grote **fastfoodvergadering**. We gaan de grote fastfoodketen uitvechten, wie is er nu echt de beste, wat vind jij? Laat het ons weten tegen **zaterdag 24 maart!** Als we goed ons best doen krijgen we misschien wat frietjes als overschot van het Welpenfrituur (waar je zeker zaterdag eens langs moet voor de beste friet van't land! nvdr)

Tot snel, jullie leiding

Asjra, Rikki, Kiki, Toto, Veva en Zazoe

WELPEN

Zaterdag 6 januari: Drie koningen

Joepie, het jaar 2018 is aangebroken! En om dat te vieren komen we op **zaterdag 6 januari** samen van **19-21u** aan **de scoutslokalen**.

Smeer jullie kelen al maar vast en oefen je mooiste liedjes, want we gaan drie koningen zingen. Het zou fijn zijn moesten jullie allen je mooiste koning-kledij aantrekken.



Zaterdag 13 januari: Fakkeltocht + Kerstboomverbranding

Op **zaterdag 13 januari** is het de jaarlijkse kerstboomverbranding van Lint. Ervoor wordt naar jaarlijkse traditie een leuke fakkeltocht georganiseerd. Deze zal om **19u** beginnen. Hierna kunnen jullie nog even samen met de mama en papa opwarmen aan het vuur met een lekker warme chocomelk.

Zaterdag 20 januari: Groepsfilm

Op zaterdag 20 januari is het weer zo ver... de jaarlijkse groepsfilm! We laten de koude buiten en toveren het scoutslokaal om tot een cinemazaal. Al nieuwsgierig naar welke film het zal zijn? Tja... Surprise! Om daar achter te komen zit er natuurlijk maar één ding op: jullie worden om **18u** op **de scouts** verwacht om er een gezellige avond van te maken.





28 januari: Slaapzakken-vergadering

Beste welpen, vandaag gaan we de vergadering eens helemaal anders aanpakken. We nemen namelijk onze slaapzak mee naar de scouts! Neem ook allemaal jullie favoriete knuffel mee... Kom dat zien van **19u - 21u** aan de

scoutslokalen.

Zondag 11 februari: Crea-vergadering

Vandaag gaan we lekker knutselen, maar wat wil knutselen nu eigenlijk zeggen? Wel, knutselen is een activiteit die bestaat uit het vervaardigen van (vaak) decoratieve werken met diverse materialen. Dat zijn veel te moeilijke woorden! Wij gaan gewoon super coole, mooie dingen maken, bouwen! Wil je dit niet missen kom dan zeker om **14u tot 17u** naar de **scoutslokalen.**



Zondag 18 februari: Après-ski vergadering

Kom dat zien op onze enige echte après-ski vergadering! Doe jullie warme jassen al maar aan want het belooft een spektakel te worden! Niet zomaar een spektakel, een onvergetelijk spektakel. Haal jullie coolste winter outfit maar uit de kast, we verwachten jullie van **14u - 17u** aan **de scoutslokalen!**





Zondag 25 februari: Den-tijd-voor-iPad vergadering

Heeeeeeeeeel lang geleden bestonden er geen iPad's, iPod's en al de rest, toen werden er veel meer gezelschapsspellen gespeeld. Als je thuis een leuk gezelschapsspelletje hebt en je denkt "Ik wil eens graag winnen van Akela, want van Jacala win je toch niet", dan mag je dat zeker meenemen! Dus bij deze verwachten we je om **14u aan de**

scoutslokalen. Tot dan!

9-11 maart: Groepsweekend

Eindelijk is het weer zover. Dit weekend gaan we met alle takken op weekend. Hopelijk gaan er veel van jullie mee want het gaat echt een top weekend worden! JIJ wilt toch niet dat ene kindje van de groep zijn dat niet is meegegaan. JIJ wilt toch diegene zijn die op school met een super spannend verhaal afkomt, waar zelfs de meester en/of juf stil van wordt. JIJ gaat gewoon mee!!! Meer info over het weekend volgt.



Zondag 18 maart: Techniekenvergadering

Zo beste welpen, nu we al over de helft van het jaar zijn wordt het wel eens stilaan tijd om jullie technieken te gaan testen. Nee hoor we gaan niet 3u lang gewoon sjorringen leggen, we gaan jullie de coolste kampen laten bouwen. Het beloofd alvast iets speciaal te worden. Kom dus zeker naar de **scoutslokalen** van **14u - 17u.**

Zaterdag 24 maart: Welpenfrituur

Vandaag is het een belangrijke dag voor ons. We gaan namelijk ons eigen frituur openen!

Een frituur openen gaat niet zomaar natuurlijk, we moeten ons hiervoor goed voorbereiden. We verwachten daarom alle welpen **om 11 uur aan de scoutslokalen in scoutsuniform.**

Ons frituur sluit om 20 uur dus kunnen we na even op te ruimen **om 20u30 weer naar huis** toe.

De leiding zal middageten en drinken voorzien.



Maak al zeker al je vriendjes, vriendinnetjes en familie warm voor ons frituur, want de opbrengst hiervan gaat naar een leuke activiteit op kamp!

Als je niet heel de dag kan komen helpen, krijgen wij hier graag een seintje van.

Jullie welpenleiding

Sona, Chil, Baloe, Bagheera, Tabaqui, Akela en Jacala

JOJO'S

Hoi piepeloi! Hier zijn we weer met een nieuw kompas vol onvergetelijke vergaderingen!



Op **6 januari** gaan we van **19u tot 21u** Lint onveilig maken met ons engelenzang! We gaan niet zomaar liedjes zingen maar echte Driekoningenliedjes! Kom dus zeker **verkleed!** Meer info over **waar** we afspreken krijgen jullie nog **via mail!**

Nu dat Kerstmis toch al enkele weken voorbij is, zien we ook dat onze kerstboom er steeds slechter begint uit te zien! Hem een heel jaar laten staan, zou wat gek zijn! Hier hebben de jins iets op gevonden! Op **13 januari** houden zij een heuse Kerstboomverbranding. Hier kunnen mama en papa een jeneverke komen drinken en jullie een heerlijke warme chocomelk! Maar voordat dat groot feest begint, is er de welbekende fakkeltocht. Dit is ook een vergadering voor de jojo's. We spreken om **19u** af **aan de Ernest Claeslaan**. Vanaf daar begint de fakkeltocht die een klein uurtje zal duren.

Vandaag, **20 januari**, gaan we samen met de kapoenen, welpen & AKABE er een gezellige filmavond van maken! Meer info hierover krijgen jullie nog **via mail!**

De leiding heeft er net een erg zware 2 maanden op zitten vol examens, studeren, energiedrank drinken en mental breakdowns krijgen. Omdat wij eerst even terug tot onszelf moeten komen, nemen de jins het een weekje over. Zij zorgen ervoor dat jullie op **28 januari** een zondagnamiddag vol plezier krijgen! Van **14u tot 17u** aan het lokaal! See you there!!

4 februari 1999, een dag die het leven van ons allen veranderd heeft. Op deze memorabele dag werd er niemand minder dan Bokke geboren. Omdat we nog allemaal onder de indruk zijn van deze gebeurtenis, hebben we besloten om **geen vergadering** te houden. Dan kunnen we allemaal rustig bekomen en werken aan onze verjaardagscadeautjes voor hem!

Wat we op **11 februari** gaan doen, blijft nog een grote verrassing voor jullie maar ook voor ons! Op deze dag nemen de jins de vergadering over en voorzien zij een dag vol pret voor jullie! Eentje die jullie niet snel zullen vergeten! Van **14u tot 17u** op de scouts zijn, das de boodschap!

21 februari 1995, de dag dat koning Simon geboren werd. Dit was jaren voor de rest van de leiding geboren werd. En omdat Simon een beetje de bompa van de leidingsploeg is, gaan we dat uitgebreid vieren. Niet op 21 februari, maar we doen een pre-verjaardagsfeest op **18 februari!** Pak uw cadeautjes al maar in, we verwachten jullie van **14u tot 17u.**

Elke tak heeft per jaar één of meer geldactiviteit(en). Met deze activiteit is het de bedoeling zoveel mogelijk money te verdienen zodat we op kamp super zotte dingen kunnen doen! Wij hebben natuurlijk de allerbeste geldactiviteit: **DE PANNENKOEKENSLAG.** Dit zal op **25 februari** zijn! Dus hou deze dag zeker vrij, vele handen maken namelijk licht werk! Nodig ook al je familie, vrienden, leerkrachten enz... uit, hoe meer zielen hoe meer vreugde (en geld voor een kamp dat jullie nooit zullen vergeten.)! BE THERE!

4 maart, weer de eerste zondag van de maand. Na de succesvolle pannenkoekenslag, verdienen jullie (en wij) een weekendje rust! Geniet ervan, want volgende week vliegen we er weer 200% in!

En die 200% was niet gelogen! Het weekend van 11 maart doen we niet gewoon een vergadering, maar een heus **groepsweekend!** Alle leden en leiding van scouts Lint samen op weekend, kan niet anders dan dikke pret worden! Meer info volgt zeker nog!



Na een fantastisch groepsweekend en het kamp dat wat dichterbij komt, is het eens tijd om jullie vaardigheden te testen. Smeer je handen en benen al maar goed in, want dat zal zeker nodig zijn op de geweldige techniekenvergadering. Dit alles op **18 maart** van **14u tot 17u.**

Deze jins waren jaloers op de jins die al bij ons leiding zijn komen mogen geven, omdat jullie zo'n schatten zijn! Daarmee tonen wij als leiding ons goed hart en laten we jullie een dagje over aan de jins. Zij gaan er alvast alles aan doen om jullie te overtuigen van wat een goede leiding zij wel niet zijn! **25 maart van 14u tot 17u aan 't lokaal.** Je gaat wat missen als je er niet bent!

Ziezo, dat was het weer voor januari - februari - maart! Zijn er nog dingen die jullie absoluut willen spelen/doen dit scoutsjaar? Laat dan zeker jouw mama/papa mailen naar jojos@scoutslint.be! Dan zorgen wij ervoor dat dat zeker nog gespeeld zal worden.

Kan je eens niet komen? Zeker afmelden via mail/sms/fb!

We <3 you, dikke zoenen

De jojoleiding

JONGGIDVERS

Heey jonggidvers, omdat wij zo graag zingen en zelf liedjes maken. Mogen jullie dit kompas weeer al zingend lezen!!



Je vraagt of ik zin heb in een sigaret, tis 2 uur 's nacht de leiding laat in bed door Driekoningen. Verzamelen aan de **kerk met de fiets** van **19:00-21:00 (zaterdag 6 januari)**



In de Ernestclaeslaan, waar niemand ons hoort waar niemand ons ziet op de **fakkeltocht op 13 januari** (verdere info achteraan in kompas). Op de vloer ligt een lege fles wijn en een **kei leuke film** met heel de scouts erbij op **20 januari** (Groepsfilm: verdere info achteraan in kompas).

De schemering het jaarlied heel luid want ja tis scouts van **14:00 tot en met 17:00 op de scouts op 28 januari.**

Het is een scoutsjaar dat je normaal alleen in dromen ziet. Het is een jaar die word gezongen aan het kampvuur. Het is een scoutsjaar waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar dit jaar beleef ik hem toch owwoowwoohh

Ik ben nog wakker en ik staar naar de scoutstent, dus ben veel te moe voor een vergadering op **4 februari (geen vergadering)**. Zomaar ervandoor gaan met de toffe leiding wat een verassing van **14:00 tot en met 17:00** op de scouts op **11 februari**.

Nu lig ik hier in een wildvreemde stad dus ontdekken die vandaag in Liiiiinnttt van **14:00 tot en met 17:00 op 18 februari**. De schemering het jaarlied heel luid want ja tis scouts van **14:00 tot en met 17:00 op 25 februari** op de scouts. **Vergeet geen centjes mee te brengen voor de Pannenkoekenslag!!!**



Het is een scoutsjaar dat je normaal alleen in dromen ziet. Het is een jaar die word gezongen aan het kampvuur. Het is een scoutsjaar waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar dit jaar beleef ik hem toch owwoowwoohh

En een lied blijft slechts bij woorden, maar zingen gaan we erg veel op **duo dagen van 2-4 maart (meer info volgt)**. Maar **groepsweekend** is leeeevensleuk van **9 tot 11 maart** (meer info volgt!).

Het is een scoutsjaar dat je normaal alleen in dromen ziet. Het is een jaar dat word gezongen aan een kampvuur. Het is een scoutsjaar waar we eerst liedjes leren zullen. En op **17 maart** weer een kei toffe vergadering op de



scouts van **20:00 tot en met 22:00**.

Op **24 maart** is het weeral **op de scouts** te doen van **20:00** tot en met **22:00**, vergeet zeker niet naar het welpenfrituur te gaan voor onze vergadering!! En op **zaterdag 31 maart** is het uitzonderlijk ook vergadering van **14:00-17:00** voor Marianne haar verjaardag dus vergeet zeker niets mee

te brengen!

Het **jogi weekend** is van **13-15 april (meer info volgt)**.

Het is een scoutsjaar dat je normaal alleen in dromen ziet. Het is een jaar die word gezongen aan het kampvuur. Het is een scoutsjaar waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar dit jaar beleef ik hem toch owwoowwoohh.

Kusjes van jullie kei toffe leiding!!! Xxxxxxxx Marianne, Jorne, Boas, Matthias en Anaïs

GIDVERS

*Driekoningen, driekoningen, geef mij nen
nieuwen hoed. Onzen ouwe is versleten,
ons moeder magget ni weten, ons vader
heeft het geld op de rooooster geteld.*
Begin al maar te oefen Gidvertjes want
zaterdagavond 6 januari is ons jaarlijks
3-koningen concert aan alle Lintse deuren
weer een feit. De vergadering zal doorgaan
van **20u00-22u00**.



Om de kerstperiode gezellig samen af te sluiten gaan we
zaterdagavond 13 januari met zen alle naar de
kerstboomverbranding in de Ernest Claeslaan in ons vertrouwde
dorpje. We beginnen met een fakkeltocht om daarna ne warme choco
aan het legendarische vuur te drinken. See u there!!! De uren volgen
op facebook.

Omdat jullie leiding nog steeds examens heeft, ontspannen we ons op
zaterdagavond 20 januari met een film van de groep. **19u00-21u30**
op de scouts! een 2de film is mogelijk, maar dan zal je niet om 21u30
door zijn. Berichtjes om jullie steun te betuigen tijdens deze
moeilijke periode zijn altijd welkom.



Tijdens de winter moet je minstens 1
keer op een schaatsbaan gestaan
hebben. De gezellige sfeer en 100 keer op
uw bakkes gaan, das de shit he! En dat
in combo met discoschaatsen?
Whaaaat?! Jaja, wij bieden jullie een
fantastische **zaterdagavond** aan **op 27
januari**. Afspraak om **19u** aan de kerk!
Kleed jullie warm he snotneuzen!

Zaterdag 3 februari staat de wereldberoemde 'galabal sisikeet' op het
menu. De leukste avond van het jaar georganiseerd door de leukste
scoutsgroep van het jaar! Zet deze datum dus al maar vast in jullie
agenda. Wij verwachten jullie aanwezigheid! Meer info hierover volgt.

Zondag 11 februari is het geen vergadering waaaant dan is het KROKUSVAKANTIE en is het tijd om op skivakantie te vertrekken! Geniet van jullie vrije zondag!

Om eens iets anders te doen, zorgen we op **zondag 18 februari** voor gidver Q-time met een gidverbrunch om **11u** aan het lokaal. Neem allemaal iets lekkers mee!



Haal jullie ultieme pokerfaces, doordachte breinen en tricks maar al boven. Rarara, wat doen we op **zondag 25 februari** van **14u-17u**? Ahja, afspraak aan het lokaal he manne! Ps: verkleden mag

Om jullie gënante prestaties van vorige keer recht te zetten, geven we jullie een herkansing op **zondag 4 maart** van **14u-17u**. Wie oh wie weet waarover we het hebben? Degene die er niet bij zijn, missen verschrikkelijk leuke dingen!

Het weekend van **vrijdag 9 tot 11 maart** is het groepsweekend! Jej. Wees er allen bij om de gidvers de beste tak te maken! Meer info in bijlage.

Op **Zaterdag 17 maart** maken we er een leuke avond van met the good old scout games. Van **20u-22u** op de scouts amigo's!

Zaterdag 24 maart wordt een verrassingsvergadering. De info hierover krijgen jullie op facebook!



Groetjes van jullie coolste leiding, ge kent onze namen he manne xxx



Hey jins,

Hopelijk zijn jullie al wat bekomen na het vieren van dat de warmtedood weeral een jaar dichterbij is, want we hebben veel voor jullie gepland. Zoals werk! Joepie!

Op de **6^e dag van 2018** gaan we zingen aan mensen hun deuren en gaan we pas weg als ze ons betalen. Normaal doen enkel kleine kinderen dit en elke normale mens zou zich schamen om misbruik te maken van



De drie koningen omstreeks 2017

zo'n traditie. Maar met schaamte verdienen we geen geld en zoals Baden

Powell wel eens zei: *“Een jin moet bereid zijn zijn lichaam te verkopen”*.

13 januari



Op 13 januari worden jullie uiteraard verwacht op de kerstboomverbranding. Hou jullie de hele dag vrij! Meer info volgt!

Omdat de leiding het druk heeft, nemen we het gemakkelijk en gaan we **20 januari** gewoon een film zien. Zoals bv. Intouchables voor de 5^e keer. Allemaal aandringen om intouchables te zien! Zou een goeie prank zijn niet? (Zie flyer verderop in het kompas)



“Hollywood was a mistake, it’s all trash. Those who identify themselves as film fans sicken me deeply”

~Kevin Spacey



Grote Belgische Leider

28 januari stappen jullie zelf in de schoenen van alle grote leiders en geven jullie zelf leiding. Meer info volgt.

“A leader leads by example, not by force”

~Alex Jones

Een grote (zware) man zei eens: “Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren” Op **2 februari van 20u00-22u30** zullen we uitvinden wat dit betekent. De dag erna is het gidver galabal, allemaal verplicht aanwezig zijn (niet verplicht).

Op **11 februari** mogen jullie legaal, zonder consequenties met kleine kinderen spelen. (Dit betekent dat het jinstage is voor de domsten onder jullie (Brent) → Mopjes van de ‘grappigste’ *ahum* leider (Seb))

“Home is where the heart is”

~Shaggy van Scooby-Doo

18 februari doe je maar alsof je thuis bent in het lokaal van **2 tot 5**.



Welkom thuis!

“A good jin knows how to be a good detective” ~Kanye West

25 februari zullen we jullie speurkunsten testen. Steel een hond van het straat en neem **al** jullie geld mee voor de pannenkoekenslag.



Voorbeeld van goed speurwerk

Ter ere van de verjaardag van DJ Khaled gaat **4 maart** over winnen en succes. Specifiek over geld. Kom van **2 tot 5** naar de scouts om een miljoen te verdienen.

“Watch your back, but more importantly when you get out the shower, dry your back. It’s a cold world out there.” ~God

Van **9 tot 11 maart** is het groepsweekend. Meer info hierover volgt. Bij vertrek zeker cadeautjes meebrengen, Cassandra is jarig!

17 maart is het jinqviz, we verwachten dat jullie allemaal aanwezig zijn met veel energie.

Kom op **25 maart** om **2 uur** naar **51°07'50.4"N 4°30'31.0"E**.

En om na te gaan of dat iedereen het kompas tot het einde leest: de eerste die een jpeg van “TIME man of the year 1938” naar mij doorstuurt (jins@scoutslint.be) mag een rode peper uitdelen aan iemand naar keuze.

Met groetjes van de beste jinleiding ♥

AKABE

Hey akabeestjes,

Eerst en vooral een heel gelukkig en gezond nieuwjaar! Zijn jullie klaar voor een nieuw jaar vol akabe-plezier? Wij wel hoor!

Kijk snel verder om te weten te komen welke leuke dingen we in petto hebben voor jullie!



Op **zaterdag 13 januari** nodigen we jullie allemaal uit in ons akaberestaurant. We verwachten jullie om **17 uur** aan de **scoutslokalen**. De leiding gaat voor jullie koken. Daarna gaan we mee wandelen in de fakkeltocht.

Mama's en papa's die graag mee wandelen met ons zijn ook zeker welkom. Wij zullen om 18u50 te vinden zijn in de Ernest Claeslaan. Meer informatie vind je verder in het kompas.

Eén week later is het **groepsfilm**. Jullie mogen allemaal film komen kijken op **zaterdag 20 januari** vanaf **18 uur**. Omdat we vorige week al een vergadering hebben gedaan, is dit eens een extraatje. Ook hierover meer informatie verder in het kompas.



Brrrrr.... Hebben jullie het ook zo koud. Met al die sneeuw en dat ijs krijgen wij het echt niet meer warm. Wil je het samen met ons warm krijgen? Kom dan op **zondag 28 januari** naar de grote wintervergadering. Afspraak van **11 uur tot 17 uur** aan onze **scoutslokalen**.

Op **zondag 11 februari** toveren we onszelf om tot echte detectives. Sophie, Noa en Christophe zijn vermist. Kom jij ze mee zoeken tijdens “waar zijn Sophie, Noa en Christophe-vergadering”? Afspraak van **11 uur tot 17 uur** aan onze **scoutslokalen**.





- 1, 2, 3, 4, hup naar achter, hup naar voor
- 1, 2, 3, 4, even rusten dan weer door
- 1, 2, 3, 4, links en rechts en spreid en sluit
- 1, 2, 3, 4, adem in en adem uit

Wil jij ook alle dagen ochtendgymnastiek?

Kom dan zeker naar de sportvergadering op **zondag 25 februari**. Afspraak van **11 uur tot 17 uur** aan onze **scoutslokalen**.

Op **zondag 11 maart** doen we een vergadering uit de oude doos. We doen allemaal dingen van heel lang geleden en misschien komen er ook wel mensen van heel lang geleden.



Ben je al benieuwd geworden? Kom dan naar de lokalen van **11 uur tot 17 uur**.

Zondag 25 maart is het Akabedag. Meer info hierover volgt nog.

Houd ook zeker 6-8 april vrij. Het is dan weer tijd voor ons akabeweekend. Meer info volgt nog. ☺

Alles op een rijtje:

Zondag 24 december = geen vergadering, want dan is het Kerstavond!

Zondag 31 december = geen vergadering, want dan is het oudejaarsavond!

Zondag 7 januari = geen vergadering

Zaterdag 13 januari (17u tot 20u) = akaberestaurant + fakkeltocht

Zaterdag 20 januari (18u tot ...) = groepsfilm (als extraatje, maar zeker niet verplicht)

Zondag 28 januari (11u tot 17u) = grote wintervergadering

Zondag 4 februari = geen vergadering

Zondag 11 februari (11u tot 17u) = “waar zijn Sophie, Noa en Christophe-vergadering”

Zondag 18 februari = geen vergadering

Zondag 25 februari (11u tot 17u) = sportvergadering

Zondag 4 maart = geen vergadering

Zondag 11 maart (11u tot 17u) = Uit de oude doos-vergadering

Zondag 18 maart = geen vergadering

Zondag 25 maart (11u tot 17u) = akabedag

Zondag 1 april = geen vergadering

▶▶▶ Vrijdag 6 tot 8 april = AKABEWEEKEND ◀◀◀

Wij hebben er alvast heel veel zin in!

Vele groetjes van jullie liefste leiding.

Sophie, Anneline, Eline, Noa, (Dokter) Christophe en Marie



GROEPSWEEKEND

Beste allemaal,

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit jaar weer op groepsweekend. Een weekend vol plezier met alle takken van onze scouts.

Bij deze geven we jullie al wat info, de weekendbrief zal in januari/februari bij jullie in de bus terecht komen.

- Wanneer? 9 tot 11 maart 2018
- Waar? Maaseik
- Vervoer? Heen- en terugrit met bus

Zoals hierboven reeds vermeld, volgt verdere info nog in de eerst maanden van het nieuwe jaar. Maar noteer dus zeker het weekend van 9 tot 11 maart in jullie agenda!

Wij hebben er alvast zin in!

Tot dan!

De groepsleiding

Jins Scouts Lint
presenteren

Kerstboom verbranding 2018

ZATERDAG 13 JANUARI

20:00
Ernest Claeslaan

Jenever - Hamburgers - Fakkeltocht

[Scoutslint.be/kerstboomverbranding](https://scoutslint.be/kerstboomverbranding)



Fakkeltocht

13/01/18 19u-20u DOOR LINT

WAAR en WANNEER?

Vertrek om 19u in de
Ernest Claeslaan.

Aankomst voorzien rond 20u in de
Ernest Claeslaan met aansluitend de
kerstboomverbranding van de Jins.

WAT?

Een gezellige fakkeltocht doorheen Lint.
Eigen fakkels of lampionnen mogen zeker.
Fakkels verkrijgbaar aan €3.

WIE?

Alle takken, ouders, familie, sympathisanten...



SCOUTS LINT

GROEPS FILM

JANUARI 20, 2018

KAPOENEN, WELPEN, JOJO'S &
AKABE

18U - 20U30

JONGGIDVERS, GIDVERS & JINS

19U - 21U30

(2DE FILM MOGELIJK)



@ Luytersheide 5
2547 Lint

21:00 - 03:00



Gidver galabal

3 februari 2018



DJ-boot:

Chili con Carne
Discobar Akela
Slappe lullen

...
and more

**DE JOJO'S VAN SCOUTS,
GIDSEN & AKABE LINT
PRESENTEREN:**



PANNENKOEKENSLAG

25 FEBRUARI

13U – 19U

'T LUYTershof

MEER INFO: SCOUTSLINT.BE



JINS SCOUTS LINT PRESENTEREN

JINQUIZ

17 maart

INKOM: €15 PER PLOEG

MAX. 6 PERS./PLOEG

DEUREN: 20U

START: 20U30

Basisschool De Wilg - Lint



Inschrijven via jins@scoutslint.be

WELPEN SCOUTSLINT PRESENT YOU

FRITUUR TEN BOSCH 2018



EATING CONTEST!



ZAT ★
12U-20U ★

FRIETEN, HAMBURGERS,
CURRYWORST (SPECIAL),
KAASKROKETTEN, MEXICANO,
KAPSALON, BITTERBALLEN...

★ MRT
★ 24
★ 2018



LUITERSHEIDE 6, 2547 LINT
BE THERE OR BE SQUARE



2e hands

Wij kopen uw oude
scoutskleding in
goede staat over!



Maandelijkse verkoop:
4e zondag
van de maand





Verloren voorwerpen



Maandelijkse
toonmoment:

2e zondag
van de maand





Kapoenen

Babysitservice



Ten voordele van ons
kamp kan je steeds beroep



doen op kapoenenleiding
om op je kleine kroosten
te komen passen.



kapoenen@scoutslint.be
of 0470536262



HOPPER SHOPPER



UW HOPPER WINKEL:

Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
03/297 37 34

Openingsuren:
dinsdag tem vrijdag: 10u-12u en 12u30-18u
zaterdag: 10u -12u en 12u30-17u
in juli ook op maandag open

Sluitingsdagen 2017:
25 mei; 21 juli; 1 november,
10 & 11 november
01 – 20 augustus;
25 -31 december