

Juli – Augustus 2018



't Kompas

Jaargang 31, nummer 4

Programmablad van Scouts, Gidsen en Akabe Lint



in dit kompas...

- > Kampverslagen
- > Overgang
- > Nieuwe leidingsploegen

**scouting,
da's
Durven.**

Foto: Akabe in de Zoo van Antwerpen bij de giraffen.

Te laat? Vragen, klachten, opmerkingen, wil u zelf iets in 't kompas zetten?

✉ redactie@scoutslint.be

<http://www.scoutslint.be> - info@scoutslint.be

v.u. Scouts, Gidsen en Akabe Lint – Luitersheide 5 2547 Lint

oplage: 200 exemplaren

INHOUD

Dag allemaal	3
Kapoenen.....	4
Welpen.....	10
Jojo's	14
Jonggidvers.....	18
Gidvers	28
Jins	33
Akabe	37
Nieuwe leiding.....	42
Overgang.....	43
Veros	46
Hopper Shopper	48

DAG ALLEMAAL

Dag leden, ouders en leiding

Het is weer zover. Na een vakantie vol geslaagde kampen is het weer tijd aan iedereen om zich volop te focussen op het nieuwe scoutsjaar.

We beginnen dit jaar extra vroeg met de vergaderingen, want we verwachten iedereen al op 9 september op de scouts!

Op zaterdag 1 september zal de overgang doorgaan. Meer informatie daarover vindt u verder in dit kompas. Op 16 september is het de Suiker Zondag waar ook dit jaar scouts Lint op aanwezig zal zijn. Vergeet dus zeker geen kijkje te komen nemen. De week nadien gaat de leiding gezellig samen op planningsweekend. Dat weekend zullen er dus geen weekends plaatsvinden.

En last but not least, 30 september, dan zal de tweede vergadering van het jaar plaatsvinden. Maar hierover meer in het volgende kompas.

Verder vindt u in de dit kompas de verslagen van de kampen van deze zomer en enkele leuke weetjes. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

Stevige Linker

Zachtmoedige Patrijs, Betrouwbare Steenarend, Hulpvaardig Sikahert en Oprechte Orang Oetan.

KAPOENEN



Op vrijdagmiddag vertrok de leiding reeds naar het lokaal op voorkamp. Zodat er voldoende tijd was om het lokaal kampklaar te maken. Asjra moest nog werken en zou later met de trein komen maar uiteraard besloot de NMBS om te staken dus plaatste hij ternauwernood een bericht in de Kapoenengroep. Al heel snel reageerde de mama van Corre dat zij hem wel tot in Kapelle wilde brengen. Opgelucht ging hij naar hen thuis, heel hard bedankt mama en papa van Corre! Aangekomen op de kampplaats werd de hele kampvoorbereiding overlopen en bekeken wat er moest gebeuren.

Zaterdag gingen we na het ontbijt naar de kringloopwinkel, we waren op zoek naar verkleedkleden voor de toneeltjes hier vonden we wel wat leuks, net als een film voor op een dood moment. We gingen later langs de Albert Heijn voor avondeten. Bij terugkomst startten we met de voorbereidingen van de spelen, om even te ontspannen zetten we alvast ons zwembadje op de picknicktafel en beginnen het te vullen, met emmers en potten, want de tuinslang lag nog in Lint. Na vele keren over en weer lopen was het eindelijk vol genoeg om ervan te gaan genieten, zwempakken werden aangetrokken en de zonnecrème vloeide rijkelijk want het was een mooie warme dag. Niet veel later kwamen Kiki en Gigi aan met nog wat gerief uit het lokaal. Fourier Gigi was momenteel de enige fourier aanwezig, dus begon ze maar gauw met het avondeten. Pasta pesto, gemakkelijk en snel gerecht? Er waren maar liefst 4 verschillende versies, de enige wou geen tomaten, de andere geen vlees, zonder gluten? Allemaal geen probleem voor keukenkoningin Gigi! En dat het gesmaakt heeft!



Zondag moesten Rikki en Asjra vroeg uit hun bedje om richting Lint city te cruisen voor de auto verdeling en het materiaal. Nu ja, echt cruisen was het niet echt met Rikki zijn rijangst en Asjra zijn copiloot skills... Na enkele keren fout gereden en een paar keer stilgevallen te zijn kwamen we uiteindelijk aan in Lint, goed dat ze wat vroeger vertrokken waren! Nu bleek dat ze ook nog langs de winkel moesten voor 4-uurtjes en avondeten, want blijkbaar sluiten de winkels vroeger op zondag? Na de dubbele afstand afgelegd te hebben en de foute afrit kwamen ze eindelijk op het terrein aan net op tijd voor de 4-uurtjes. Nu werd het verdelings-spel gespeeld en de tent opgezet. Later was het tijd voor ons eerste toneeltje. De Kerstman riep alle legendes samen in zijn hoofdkwartier omdat hij zag dat Pitch Black de wereld aan het overnemen was. De tandenfee, het zandmannetje en de Paashaas kwamen dankzij de hulp van de kinderen allemaal samen en kon hij uitleggen wat het probleem was. Pitch is de slechterik die alle kinderen schrik wilde bezorgen, maar voor dit lukt moeten de kinderen in hem geloven en niet in de legendes. Hij was hier al aardig in geslaagd. Om hem tegen te gaan moesten de legendes samen werken, maar Jack Frost moest hen hiervoor bij staan. Met de hulp van de kinderen lukte het om Jack te overtuigen om mee te helpen, ze moesten allerlei opdrachten uitvoeren zodat Jack hun motivatie zou zien. Na een lekkere CHILLi con carne was er de kans om vroeger in ons bed te kruipen of mee te spelen met het chipsspel. Ze kregen eerst de mogelijkheid om verkleedkleden uit te zoeken en moesten dan op de berg sluipen om te onherkend te proberen chips te eten. Sommigen werden keer op keer herkend doordat ze dezelfde schoenen of dezelfde muts aanhadden, anderen waren dan weer heel goed en hebben goed kunnen smullen. De zetel van Asjra werd op een kar (voor stoelen nvdr) naar de berg gebracht, deze kar heeft na het spel heel het kamp doorgebracht in een kamp van de kinderen, ontdekten we de laatste dag.



Maandag was het vroeg dag. Om 6 uur liep Asjra zijn wekker af en ging hij aan de binnenkant van de kamers een zonnetje kleven, dit wilde zeggen dat de kinderen die reeds wakker waren in stilte uit hun bed mochten komen, hun kleren aan doen en naar buiten gaan. Al gauw stonden de eerste vroege vogels buiten. Na het ontbijt was het weer tijd voor een spel. Pitch had de tanden uit het paleis van de tandenfee gestolen, waar alle herinneringen van de kinderen (en Jack nvdr) in zaten. Deze moesten we zo snel mogelijk terug gaan zoeken. Door het spelen van opdrachten bij de legendes kregen de kinderen geld. Bij de Kerstman moest 50 meter overbruggt worden met een knikker op een lepel, de opdracht bij de

paashaas was het springen of elkaar tillen over het touw. De tandenfee deelde papier uit voor vliegtuigjes te maken, hoe verder de vlucht hoe meer geld verdiend. In de droom van het zandmannetje moesten ze kijken naar de ingekleurde eenhoorn om deze terug in hun eigen kamp exact te gaan na kleuren en bij Jack moest er estafette gewijs een hele grote kookpot met water leeggedronken worden. Uiteindelijk was er voldoende geld verzameld om in het hol verkleedkleden te kopen zodat ze onherkenbaar in het hol van Pitch naar tanden konden zoeken, missie geslaagd. De meeste tanden werden teruggevonden, maar helaas die van Jack nog niet. Na de middag was het moesten we de Paashaas helpen om eieren te maken voor het Paasfeest. Jammer genoeg waren we wat materiaal voor dit spel vergeten in het lokaal, maar geen probleem, met het lekker warme weer werden de opdrachten aangepast zodat we wat met water konden spelen, lekker verfrissend was dat! Met het verdiende materiaal konden we onze paaseieren maken, iedereen maakte een ei en het touw dat gebruikt was tijdens het spel verdween ook stilletjes in het kamp in de bossen... :) Na een lekker makadam was het tijd om wat rustig te worden, enkele kinderen kropen reeds in hun bed en er werden nog wat slaapzakspelletjes gespeeld.

Dinsdag was het tijd voor de wandeling van het kamp. We wandelde met zoet is goed, zout is fout naar het bos, waar we door moesten. Aan elke hoek van de straat staan er bekertjes waar je van moet proeven, de straat de achter de zoete beker komt is de richting waar je heen moet. We stapte verder met bolleke pijltje, de richting waar het pijltje naar wijst is de richting die je moet opgaan bij een kruispunt. Kiki haar groep was hier al meteen de mist in gegaan door de eerste pijl te missen en liep terug naar het kampterrein. Even later kwamen de groep van Asjra en Kiki elkaar tegen, Kiki haar groep had een hele bocht afgesneden en we wandelden samen verder. We merkten al gauw dat onze tocht een beetje optimistisch ingeschat was en dat we hem moesten inkorten.

Ondertussen was de groep van Rikki aangekomen op de pauzeplek van Asjra en Kiki en sloot aan bij deze groep. Asjra liep een heel eind om het krijt op te halen zodat de route kon aangepast worden voor de groepjes die nog achter kwamen om nadien te realiseren dat de groep van Veva echt niet nog de hele tour kon doen voor dat het middag was en liep toen nog een keer heel Putte door om de groep van Veva naar het kampterrein te loodsen. De groep van Zazoe had duidelijk minder zin om nog verder te wandelen nadat



deze ook verloren gelopen waren en besloot om in de speeltuin te blijven spelen. In de namiddag was het aan de fouriers om leiding te geven en had de leiding de opdracht om naar de winkel te gaan en eten te maken. Het was pita, dus het was rustig groenten snijden en wat pitavlees bakken. Asjra werd gedropt bij de tattooshop om hier in de wachtzaal in slaap te vallen doordat de korte nachten hem parten speelden #elkeochtend6uur.

Na 2 uur, even op de tanden te bijten tijdens het tatoeëren en te verschieten toen de dikke staaf van de tongpiercing door zijn tong gestoken werd was het tijd om te gaan koken. Met pijn in het hart gingen de Kapoenen slapen na de eerste helft van de voetbal tegen Japan. Hoewel Jaak stiekem de eindstand al wist, maar ja dat zijn dan de privileges van ziek te zijn zeker? Des te groter was de verblijding de volgende ochtend toen ze te horen kregen dat we gewonnen hadden. Fourier Wannes gaf hen een hele samenvatting van de 2e helft tijdens het ontbijt.

Woensdag was Pitch al zo sterk gegroeid dat meer en meer kinderen in hem begonnen te geloven en bijna niemand nog in de legendes geloofde. We moesten Pitch laten zien dat we toch plezier konden maken en zo de kinderen terug in ons konden laten geloven, we speelden stratego maar Pitch was er op uit om onze kinderen te kidnappen en op te sluiten in zijn hol. Goed dat we geld konden verdienen om de kinderen terug vrij te kopen. Er werd hard gespeeld en vooral veel plezier gemaakt waardoor meer kinderen terug in de legendes begonnen te geloven. Asjra Kiki en Veva gingen samen naar de kringloopwinkel om hier kleren voor de bonte avond te kopen.

In de namiddag was er tijd om de actjes van de bonte avond voor te bereiden en werd Asjra gedropt op café en kreeg exact 2 euro drinkgeld voor een colaatje, na 3 uur muziek downloaden voor de bonte avond werd hij door de fouriers terug opgepikt. Later deze namiddag gingen de fouriers nog wat inkopen doen en moest er voor Hajo iets speciaals gehaald worden, de fouriers stonden met hun mond vol tanden en wisten niet waar ze dat moesten gaan zoeken. Al goed wist Hajo waar het te vinden was en stelde hij voor om mee te gaan naar de winkel, zo gezegd, zo gedaan. Achteraf kwam hij terug met een grote glimlach op zijn gezicht, een tennisracket en tennisballen voor baseball. Na een verfrissend potje waterbaseball en het eten was het eindelijk tijd om onze actjes voor te brengen. Tijdens de bonte avond hebben we als jury heel veel knappe actjes gezien enkel was Ajra was niet zo gul in



zijn punten, verder dan af en toe een 5 of een 6 op 10 ging hij niet wat voor grappige momenten zorgde. #SimonCowell

Donderdag was het eindelijk uitstap, op voorhand hadden we de uren mooi opgezocht, maar helaas pindakaas lukte het ons niet volgens plan. Zazoe en Asjra bleven even achter op het terrein om nog wat spullen mee te nemen. De rest al vertrok met de kinderen. Later bleek dat enkel Zazoe en Asjra de weg naar de bus wisten en dat ze de foute kant waren opgelopen, waardoor we onze bus misten. Geen probleem, we nemen gewoon de bus later! Bleek dat de bus een andere weg nam wegens omstandigheden (niet aangegeven aan de bushalte nvdr). Al goed zag de lieve buschauffeur ons staan aan de bushalte en wachtte aan de volgende halte op ons. We gingen eerst naar het park om hier even te spelen en ons lunchpakket op te eten. Hier gaf Zazoe de uitleg van waar we mochten komen en vertelde iets over een glijschommel... Verward over wat hij het had hielp Asjra hem uit zijn woorden te komen, hij bedoelde uiteraard de deadride. Na het middageten wandelden we terug en kwamen we aan in het zwembad en moesten alle kinderen een lengte zwemmen zodat de redder kon zien wie er bandjes moest voor in het grote bad en we kregen speelgoed om ons 2 uur lang te amuseren. Na het zwemmen kwamen de fouriers exact op tijd met super lekkere smoothies. Na het eten was het Quiztijd, de Kapoenen hebben hun kostelijk geamuseerd met quizmaster Asjra en Sidekick Kiki. Het was een spannende strijd waarbij we nog enkele interessante feitjes te weten zijn gekomen van doorheen het jaar. Hoe groot is de wereld en wat beeld Bevallige assistente Toto en Rikki uit? Het waren niet de makkelijkste vragen, maar dat we ons geamuseerd hebben, dat was zeker! Jammer genoeg mochten we geen kampvuur doen de laatste avond, maar het was zeker een leuke afsluiter!

Vrijdag konden we uiteindelijk samen Pitch Black verslaan. Alles werd opgeruimd en de kar van de stoelen en het touw kwamen plots tevoorschijn uit de kampen. Iedereen kreeg nog een mooie Viktor varken kampbadge en we namen nog een mooie groepsfoto.

Zaterdag na de opkuis ging de leiding ook naar huis, we gingen nog even langs de Albert Heijn om onze winkelkar terug te brengen en een koffietje te halen.

Het beste van heel het kamp was toch wel Toto en Veva hun geheime relatie...

Toto en Veva, zaten in de bus, 2 minuten later kus kus kus, 5 minuten later baby in de bus!

Het was een vermoeiend maar geweldig kamp, bedankt aan alle Kapoenen om zo talrijk aanwezig te zijn en misschien tot volgend jaar!

Veel liefs van jullie leiding
Asjra, Rikki, Kiki, Toto, Veva en Zaoe



WELPEN



Zaterdag 30 juni, de vakantie was nog maar net begonnen maar het was al zo ver... jippie we vertrekken op kamp! Helemaal gepakt en gezakt stonden we aan de KMO-zone vol spanning te wachten om te vertrekken. Eenmaal daar tegen de avond aangekomen, hebben we onze veldbedjes voor de komende week al geïnstalleerd. Toen alles klaar

was, konden we genieten van ons dessertje en even buiten spelen. Vlak voor we gingen slapen, las Sona voor uit eerste hoofdstuk van het 'jungleboek'.

De volgende dag gingen we verder in het verhaal van het jungleboek aan de hand van een spel. Door opdrachtjes binnen de minuut uit te voeren kregen we rode bloemen waarmee we de boze Shere Khan konden verslaan. Super spannend zo binnen de tijd en dan nog is die gekke opdrachten, de tijd vloog vooruit! In de namiddag maakten we een wandeling en gingen zo op verkenning in Minderhout. Ons vieruurtje konden we in de speeltuin opsmullen om daarna op ons gemakje terug te keren naar het kampterrein.



Verder genoten we van een ontspannende avond en natuurlijk het vervolg van het verhaal!



“Ohnee maandag...” Jaja, dat dachten we de vorige weken toen we opstonden maar deze keer niet want het is vakantie! JIPPIE!!! En nog beter, de leiding had een special activity voor ons voorzien. Al snel na het ontbijt werden we met de auto's naar de nog geheime locatie gebracht. Wat zagen we daar? Een super grote

speeltuin! In de voormiddag speelden we er een spel waar we de

verloren dieren in de jungle moesten zoeken. 's Middags zorgden de foeriers voor een zalige picknick: hotdogs yes!!

De namiddag werd nog beter, we gingen minigolfen, super tof. We sloten deze drukke dag af met een rustig moment om brieven te schrijven en spelletjes te spelen met de leiding. Zoals de vorige dagen konden we al luisterend naar het verhaaltje in slaap vallen.



Dinsdag begonnen we de dag met een spel dat weer een stukje verder ging in het verhaal. We speelden een variant op cluedo waar we a.d.h.v. spelletjes te weten kwamen waar Chil en Kaa verstopt zaten. Maar pas op, de gekke jungleziekte heerste in de jungle! Gelukkig wist Baloe altijd raad en hielp hij ons verder met onze zoektocht.

We hadden natuurlijk al elke dag prachtig weer gehad maar vandaag was de ideale moment voor waterspelletjes. Zalig!

Daarna was het tijd voor het creamoment en maakten we leuke knutselwerkjes. Om de dag nog beter te maken sloten we af met een barbecue.





Jippie woensdag! De leiding had weer iets speciaals voorzien. We gingen zwemmen in het recreatiedomein 'de Mosten'. Prachtig strand, het zonnetje erbij en 's middags daar smosjes eten als picknick, wat wil je nog meer? Kortom, gewoon een TOPdag!



Wow het is al donderdag?! Wat gaat de tijd snel als je plezier maakt. Maar het was geen normale donderdag, het was omgekeerde donderdag. 's ochtends speelden we een sluijspel en na de middag werden de foeriers even onze nieuwe leiding. We speelden spelletjes waarbij we ingrediënten konden

verzamelen voor ons vieruurtje te maken. De 'echte' leiding zorgde die avond voor het avondeten. Na het avondeten draaiden de rollen weer om en speelden we weer een spel om zo het vervolg van het verhaal te weten te komen. Er zaten dieren vast in klemmen van stropers, de welpen schoten in actie om hen te bevrijden door raadsels, droedels, rebussen enzovoort op te lossen. Dat was nu eenmaal de enige manier om de juiste code te weten te komen.

Vrijdag, de laatste volle dag van het kamp. We vlogen er meteen in, het was tijd voor de belofte! Na onze belofte wachtte een grote verrassing op ons... 2 grote springkastelen en een vijftal reuzegrote volksspelen. Wat een afsluiter van het kamp



Oh zaterdag, mama en papa terugzien! Maar dat betekende ook het einde van een bangelijk kamp...



JOJO'S

Op zondag 1 juli omstreeks 11u30 verzamelen een 33-tal jojo's vergezeld door hun ouders op de KMO-zone van Lint. Gepakt en gezakt, klaar om op kamp te vertrekken. 52 minuten rijden tot de bestemming: Mol; niet zomaar Mol, maar wel Mol Sluis. De jojo's verblijven er in de lokalen van de plaatselijke Chiro. Eenmaal aangekomen worden de laatste knuffels uitgedeeld, de laatste 'dag mama en papa' s uitgesproken, waarna de jojo's zich installeren in de slaapzalen. Deze slaapzalen bevinden zich op de eerste en meteen ook bovenste verdieping, net onder het dak en warmen door de tropische zomertemperaturen van Mol Sluis overdag aardig op. Dat was puffen geblazen 's nachts, de jojo's kunnen dat navertellen!



Tijd om aan het echte werk te beginnen. Als eerste wordt het rode-draad spel uitgelegd. Doorheen het kamp tonen de jojo's zich als ware speurneuzen, die af en toe wat achterdochtig en sluw moeten zijn. Elke jojo krijgt namelijk een balletje, dat symbool staat voor zijn of haar leven. Dit balletje moeten ze kost wat kost beschermen. Elke jojo heeft ook een doelwit dat ze trachten te elimineren door het balletje af te pakken. De ene al wat slordiger dan de andere, de ene al een iets betere waker over zijn balletje dan de ander, uiteindelijk zou Lore het spel winnen. Waarvoor nogmaals proficiat.

Ondanks de drukkende hitte zit het drukke schema van een jojo op kamp boordevol activiteit. Zo verkennen we op woensdagnamiddag de stad Mol met behulp van de plaatselijk geocache-tour: met behulp van een GPS-toestel worden we van de ene mooie plek naar de andere geleid en verzamelen we tips om een schatkist te vinden. We organiseren ook een casino-avond: sommige worden stinkend rijk, anderen blijven iets te lang hangen aan de pokertafel en verliezen al hun geld. Diezelfde avond maken de jojo's kennis met het legendarische spel "dubbel zes", wat aanleiding geeft tot heel wat grappige weddenschappen en het nodige gelach.

Tussen al die actie is er de nodige vrije tijd en vrij spel. Er wordt gedanst ter voorbereiding van de bonte avond, de jongens wanen zich de nieuwe Hazard en Courtois in heel wat potjes voetbal en enkelen, ondanks uitdrukkelijk verbod van de leiding, nemen een ongewilde duik (lees: vallen) in de stinkende beek, die het terrein omringt.

Verder worden we tijdens dit kamp mensen van de wereld, maken we kennis met vele verschillende culturen. Elke dag een nieuw land. Naast een thema-lied en het overheerlijke eten - dank u fourriers - staan ook de spelletjes doorheen de hele dag in teken van het land dat we aan het bezoeken zijn. We reizen naar Italië en eten er spaghetti, we reizen naar Amerika en smullen er hamburgers. We trekken naar Spanje en spelen er El Toro.



Hoewel het de jojo's niet aan inlevingsvermogen en enthousiasme ontbreekt, landen we tussen al dat reizen door weer met onze beide voetjes op de grond. We beseffen dat we ons



in werkelijkheid nog steeds in Mol Sluis bevinden, bij zo'n dertig graden in de blakke zon. Het is daarenboven code rood, wat betekent dat we ons niet kunnen verfrissen met waterspelletjes. Het Zilvermeer, op een aangename twee kilometer verwijderd van het kampterrein, biedt een oplossing. Niet eenmaal, wel tweemaal gaan we op uitstap naar de plas. Duttten in de schaduw, spelen in de speeltuin met een weerzinwekkend hoge schuifaf, pootje baden of je op professionele wijze laten verbranden, er is een ruim aanbod aan bezigheden aan het Zilvermeer. De meeste onder ons kiezen voor de optie ravotten in het water, waar je ook drie waterglijbanen kan vinden: een gezellige rode glijbaan, een blauwe glijbaan voor de snelheidsduivels of de populaire gele glijbaan.

Daarnaast is tijdens ons verblijf in Mol Sluis een of andere kleinschalig sportevenement aan de gang, dat voor het nodige vermaak zorgt: het Wereldkampioenschap voetbal. Tot driemaal toe stellen de uiterst gastvrije bewoners van Mol de parochiezaal open, zodat wij samen met een andere scoutsgroep het betere voetbalwerk van de Duivels kunnen bewonderen. Om het met een bekend spreekwoord te zeggen: "Hoe meer zielen, hoe meer geroep en getier", ons supporteren loodst Vertonghen en vrienden twee keer tot de overwinning. De avond van de derde wedstrijd keren we na

verlies tegen Frankrijk met geheven hoofd, borst vooruit en een traantje wegpinkend terug naar het kampterrein.

De ochtend die daarop volgt, vertrekken we weer huiswaarts. We kuisen het lokaal grondig, ruimen het terrein netjes op en genieten van de laatste momenten samen op kamp. Omstreeks 11u verbroederen we met de immer gezellige, steeds vriendelijke en altijd redelijke plaatselijke Chiro, die zelf van hun kamp weer thuis arriveren. Rond de middag zien we de ouders van onze jojo's verschijnen. Enkele mama's vinden nog een belangrijk aandeel aan kleren van hun kind bij de stapel verloren voorwerpen, iedereen neemt afscheid en het kamp is na het zingen van het avondlied officieel op zijn einde.



Wij bedanken de fouriers voor het heerlijke eten, dat proefbaar met liefde werd bereid.

Wij bedanken de kinderen voor het heerlijke jaar, waar we allen van genoten en de nodige grappige verhalen en fijne herinneringen aan overhouden.

Groetjes jullie jojo-leiding!



JONGGIDVERS

Maandag 2/7:



AFBEELDING 1: #KAKPUT OPBOUWEN

Dinsdag 3/7:



AFBEELDING 2: MOOIE TOREN DAT TEGELIJKERTIJD OOK HET BED WAS VAN 2 LEIDING, BOAS EN CAPKE.

Woensdag 4/7 en Donderdag 5/7:



AFBEELDING 3: TIJDENS DAT DE LEDEN OP 2-DAAGSE WAREN HEEFT QUINTEN VAN OP 4 METER HOOGTE DEZE ONGEVAARLIJKE SLAG GEVANGEN #FEARTHESNAKE

Vrijdag 6/7:



AFBEELDING 4: LEKKER VERFRISSEN MET DIT WARME WEER TIJDENS DE RUSTDAG NA 2-DAAGSE



AFBEELDING 5: EN OOK EENS GOED GEWASSEN WORDEN



AFBEELDING 6: NOG EEN ACTIVITEIT DIE VELEN ONDER
ONS GEDAAN HEBBEN TIJDENS HET KAMP

Zaterdag 7/7:



AFBEELDING 7: LEKKER ETEN BIJ PATROILLE GROEN
#WINNENDTEAM

Zondag 8/7:



AFBEELDING 8: BIJ DE WATERVALLEN VAN COO ZIJN WE
GAAN KAYAKKEN #MOOIUITZICHT

Maandag 9/7:



AFBEELDING 9: BIJ DE VOORBEREIDINGEN VAN JOGI-EIS HEBBEN ER MENSEN HUN HAAR LATEN KNIPPEN, DRIES EN KEENO. BIJ DRIES IS HET ALLEEN EEN BEETJE MISLUKT #BLIKSEM

Dinsdag 10/7:



AFBEELDING 10: TIJDENS OMGEKEERDE DAG HEEFT DE LEIDING GEEN FOTO'S KUNNEN TREKKEN DOOR DAT DE FOERIERS LEIDING GAVEN #HETWASLEKKER

Woensdag 11/7:



AFBEELDING 11: TIJDENS TOERISTENDAG ONTSTONDEN ER 2 GANGS, DE JONGENS-GANG



AFBEELDING 12: EN DE MEISJES-GANG



AFBEELDING 13: VOOR DE BELOFTE IS ER OOK VEEL MOEITE GEDAAN OM HIER EEN MOOI MOMENT VAN TE MAKEN

Donderdag 12/7:



AFBEELDING 14: HET KAMP IS BIJNA GEDAAN, ALLEEN HET OPRUIMEN MOET NOG GEBEUREN



AFBEELDING 15: NA HET OPRUIMEN WERD IEDEREEN VERWEND DOOR EEN HEERLIJKE BBQ #DANKUFOERIERS



AFBEELDING 16: EN DAN ZEKER HET PAGODEVUUR NIET VERGETEN!

Vrijdag 13/7:



AFBEELDING 17: DE FOERIERS MOGEN OOK ZEKER BEDANKT WORDEN WANT ZIJ HEBBEN HUN BEST GEDAAN VOOR ONS!



AFBEELDING 18: OP DE TERUGREIS WAS IEDEREEN ZO MOE DAT ER VEEL WERD GESLAPEN OP DE TREIN. DOORDAT WE ONS ZO GOED GEAMUSEERD HEBBEN #CAPJEISMOE

Bedankt voor het leuke kamp!



Boas, Anaïs, Marionne, Jorne, Matthias aka Capje

GIDVERS

Giverkamp aka Patserkamp 2018

Het zit er weer op, een fantastisch scoutsjaar! Samen met 35 geweldige Gidvers beleefden we een kamp om van te dromen! Als een hechte groep gingen we 12 leuke dagen tegemoet. Dit waren de momenten die de leden het meest zijn bijgebleven:

Dinsdag 17/07 'S morgens moesten we vroeg opstaan want om 8:30 namen we de trein al. Na 3 keer overstappen kwamen we aan in Vielsalm. Met de fiets vertrokken we dan naar het kamperrein. Na 5km bergop kwamen we uiteindelijk aan op het kamperrein. We kregen even tijd om uit te rusten maar veel tijd was er niet want er moest nog veel gebeuren: de tafelshelters, vuurshelters en de hudo maken, de greppels moesten nog gegraven worden maar de tenten moesten we niet meer opzetten want die stonden er nog van bij de jogi's. De leiding had ook nog een verrassing voor ons: de gidvergadget. De gadget was een foocking chille patserjas!! We hadden goed doorgewerkt waardoor de opbouw al klaar was op de eerste dag. Na de opbouw deden we ook nog een patserspel. Met een nice kampvuur konden we onze eerste dag dan afsluiten. Tine Van Malderen



Vrijdag 20/07 De touristendag op kamp: We hadden net de 1ste dag van 3-daagse gedaan en we mochten overnachten in een hee/1 vriendelijke vrouw haar tuin met heel de groep. In de ochtend gingen we kayaken. Super tof! Toen we bij de eindbestemming aankwamen hadden we blijkbaar de rivier in de verkeerde richting genomen ofzoiets. Dus moesten we nog terugwandelen. Maar eerst een lekker smoske! We gingen beginnen wandelen en we gingen dus bunkeren (ah ja das vele korter!) Maar halverwege t'bunkeren zaten we op een privéweg en kwam de boer ons een preek geven dat we direct terug moesten en zijn terrein verlaten. Pffff dat sloeg tegen! Maar ja toen we terug waren bij de eindbestemming van't kayaken waren gelukkig de fouriers er nog! Toen hadden Myrthe, Simon en ik besloten om allemaal samen te leggen zodat we een busje konden nemen naar Petit Coo. €3 per persoon en iedereen ging akkoord (uit vermoeidheid waarschijnlijk). Dus daar zaten we dan voor 2minuten op dat busje. We stapten af en we namen een weg naar boven om over de berg te gaan naar het dorpje Stavelot (het dorp van de touristendag). We gingen bij een huis voor water vragen en de mevrouw vroeg naar waar we gingen dus we zeiden " naar Stavelot " de mevrouw antwoordde met " Als je deze weg neemt ga je over de berg en dat is langer dan dat je de gewone autoweg neemt " dus besloten een deel van de groep en ik om de gewone weg te nemen en de rest (in minderheid) moest maar volgen dachten we. We waren op de autoweg en een paar besloten gewoon te liften naar Stavelot. Sowieso in elke auto de zwaarste rugzakken en 1 grote jongen (want ge weet maar nooit eh ;)) uiteindelijk waren het Dorien, Saar, Myrthe, Ruben, Kaat, Louise en ik die gelift hadden (oehh de groep was boos!) Maar soit we waren uiteindelijk in Stavelot aangekomen en hadden we dus nog een toffe avond. We hadden frietjes gaan halen en we hadden als slaapplek een groot verlaten voetbalveld gevonden. Maar de eigenaars namen de telefoon niet op dus we hadden geen toestemming. Dus moesten we om half elf ofzo nog Terug naar de kerk stappen. De leiding had al een geluk een slaapplek voor ons. Tegenvaller... wel nog een drie kwartier wandelen van Stavelot weg. Tja we konden niet anders dus begonnen we te wandelen. Halverwege de wandeling kwamen we een ander groepje tegen van de scouts van Leuven. Toffe kinderen (iedereen had wel gemerkt dat die alleen maar praatten over drank enz) dus dat werd afstand pakken... We sliepen dus op een kampterrein van een andere scouts. In een grote tent met z'n allen. De volgende ochtend was het dan weer terug naar ons kampterrein :((Top kamp!!!! Mis it!!! <33 Annabel van Eggermont

Zondag 22 juli: kookwedstrijd Zondagochtend mochten we lekker lang uitslapen want de dag ervoor was het driedaagse geweest, dus deden we alles rustig aan. Omdat het zo warm was zijn we naar het meer gegaan om daar nog wat te gaan zwemmen. Rond 16u ging dan 1 persoon per patrouille naar de winkel om alle ingrediënten te kopen die nodig waren om hun gerecht te laten winnen. Intussen deed de rest van de patrouille al wat voorbereiding: versieren, gezellig maken, potten afwassen, menu maken... toen de ingrediënten er waren ging iedereen snel aan de slag: iedereen wou winnen! Die avond kwamen de leiding en foeriers langs bij elke patrouille per

gang. Iedereen deed wel iets speciaals om te winnen: bij patrouille rood zong Myrthe de zeilen van de tafelshelter, bij patrouille blauw stonden Lotte (Lancelot) en Stefanie (Stef) verkleed als meisjes klaar als geweldige obers, Rick showde zijn kooktalenten bij patrouille groen, en ook het menu van patrouille geel viel in de smaak! Erg spannend dus... 's avonds aan het kampvuur werd dan eindelijk de winnaar bekend gemaakt: patrouille groen won zeer terecht, maar ook blauw kreeg een prijs voor de sfeer! Verdiende winnaars dus! Saar Verstraelen



Woensdag 25/07 In de ochtend werden we vroeg gewekt want we gingen lasershooten. We hadden niet veel tijd om te ontbijten omdat we ver moesten fietsen. Algoed was de heenweg niet zo vermoeiend want het was meestal bergaf. Na ongeveer 2 uur fietsen kwamen we aan. We kregen een korte uitleg hoe dat alles werkte en daarna moest elke patrouille een andere kleur van bandana aan doen, we leken allemaal op Teletubbies. Elk spel moesten 2 patrouilles tegen elkaar spelen. Na een paar uur spelen was onze tijd. We hebben daar nog ons middag eten gegeten en vertrokken dan terug naar de kampplaats. Op de terug weg was het veel zwaarder dan op de heenweg, het was veel bergop en het was 30 graden. Er waren ook een paar fietsen met een platte band. Eindelijk kwamen we aan ons kampterrein en gingen we nog allemaal zwemmen in het meer. Het was een mega leuke maar vermoeiende dag. Kaat Hofmans



Donderdag 26/07 De totemisatiebespreking was de laatste dag deze keer nog twee mensen te gaan! Go Go gidvers! Dat was dat (wel saai hoor). Maar ja iedereen verdient een deftige totem!! Dan in de avond was het groepsopdracht. Iedereen moest zijn patserkieren aandoen en geblinddoekt gaan zitten per patrouille. Dat ging goed toen werd het een soort van dropping alle 1e jaars werden samen gedropt in een dorpje (de naam weet ik niet meer). Maar dus toen we daar allemaal op de grond zaten riep Joris " binnen 5minuten vertrekt de laatste auto " Dus iedereen bleef geblinddoekt zitten en iedereen zweeg. Muisstil was het! Na een half uur riep Leonard ineens " Hallo is daar nog iemand? " En niemand antwoordde dus had iedereen door dat we daar nog alleen waren. Iedereen deed zijn blinddoek af en keek even rond. We waren in een donker dorp helemaal alleen met alle 1e jaars. Toen had iedereen dus door dat het de groepsopdracht was. Er stonden 3bidonnen water en een doos cacao poeder waar bloem was bijgekapt. Myrthe dacht dat er iets in de cacao poeder zat want die doos woog meer dan dat het moest wegen dus we grabbelden door die cacao en er zat een tennisbal in en in die tennisbal zat een brief. Waar opstond " Beste Gidvers zoals jullie wel merken is dit de groepsopdracht. De bedoeling is om de drie bidonnen water gevuld op het terrein krijgen. Op het terrein staat er in het midden een vlaggenmast met 4 kaarsen in een cirkel. De bidonnen moeten gevuld onder de vlaggenmast komen. En dan is ook nog de bedoeling dat jullie een vlag stelen van een andere scouts en die verwisselen met onze vlag (die aan de vlaggenmasten hangt). Over het terrein zullen er 2e jaars verspreid zijn. Wordt je gepakt krijg je een streepje en moet je het terrein terug verlaten. Streepjes worden NIET afgewassen!! Succes! " dus hadden we een probleem. We hadden de kaart maar hadden geen flauw benul van waar we waren. Maar uiteindelijk vonden we het. Nu was nog het probleem die bidonnen die wogen zo zwaar ondraaglijk gewoon. We begonnen te wandelen en iedereen in een rijtje zodat je de bidon vastneemt tussen je benen en je waggelt een paar meters tot je niet meer kon dan liet je de bidon op de grond staan en sloot je opnieuw aan van achteren in het rijtje en zo heel de weg. Halverwege waren we de zwaarste bidon beu en besloten we 1 bidon leeg te kappen en die dan aan de rivier te vullen (bij ons kampterrein). We kregen 5minuten later ook de politie op ons dak want we waren met een groep aan de zijkant van de weg aan het wandelen met maar 3fluohestjes dus zeiden we "C'est notre totemisation " en de politie zei " wees voorzichtig en succes .. "Daar zijn we goed van afgekomen. Maar ja we waren er nog niet dus wandelden we verder. Toen waren we bij de rivier en moesten we dus een plan bedenken van hoe we in godsnaam die bidonnen onder die vlaggenmast gingen krijgen want we mochten niet op het kampterrein glippen langs de gewone weg of langs de shortcut. We moesten ofwel door het koeien veld of door de brandnetels en prikkeldraad langs een veld naast ons veld. Dus we besloten na een goei uur om gewoon langs de koeien te pakken. Maar we moesten onderweg ook nog een vlag stelen. Dus we dachten we doen dat gewoon bij die rare waalse groep (waar onze leiding blijkbaar al een vlag had gestolen). Dus Leonard, Kobe en Wout gingen al voorop wachten tot de groep voorbijkwam en dan sloegen ze toe. Leonard was dus die vlag aan

het lossnijden en toen stootte Wout een tafel om dus iedereen rennen en iedereen daar dus wakker! Dus we liepen en wachtten achter dat hoekje maar toen riep er ineens een man en die riep (een raar indianen geluid zo iets van "oeloeloeloe" en toen brulde die "DOORLOPEN" Dus wij lieten die bidonnen staan en liepen voor ons leven. Die mannen waren ons dus achterna gekomen met zaklampen enzo dus wij als pussy's lopen naar de leiding en dat uitleggen. Uiteindelijk waren die mannen op ons terrein en heeft de leiding alles opgelost zodat wij verder konden met de vermoeiende groepsopdracht. Annabel van Eggermont

Vrijdag 27/07 Omdat de groepsopdracht een beetje uitgelopen was, mochten we wat blijven uitslapen. De tweedejaars mochten de eerstejaars wakker maken en na een kort ontbijt werden de totemopdrachten voorgelezen en konden de eerstejaars aan hun opdrachten beginnen. Voor de tweedejaars was het een rustige dag: zo wat controleren, helpen, pesten, tekstjes schrijven,... Omdat het nogal heet was mochten we ons 's avonds voor de ceremonie nog ff gaan verfrissen in de rivier. Bijna allemaal perfect in uniform vertrokken we dan naar de plaats van de ceremonie. Met kaarsjes en een kampvuur naast de rivier werden de totems bekend gemaakt. Na de ceremonie hadden de fouriers nog allemaal hapjes en drankjes voor ons gemaakt. Dit was het einde van een geslaagde dag!! Tine Van Malderen



Zondag 29/07 We moesten vroeg opstaan de laatste dag om alles op tijd te kunnen opruimen en inpakken. We kregen tijdens het werken een hotdog. Daarna vertrokken we naar het station met de fiets. Het was heel de tijd berg af dus waren er al op 10 min. Daar laden we onze fietsen in en vertrokken met de trein naar huis. Eenmaal daar stonden onze ouders ons op te wachten we moesten wel nog even de camion uitladen. Dan naar huis.

EINDE KAMP 🙄 Eva Hertsens

Wij als leiding hebben er ook enorm van genoten! Bedankt Gidvertjes om zo'n gidverbazingwekkende topgroep te zijn! We gaan jullie missen.

JMS

De eerste dag was mega spannend, want voor enkelen was het de eerste keer vliegen en het vliegtuig had nu vertraging. Toen we aankwamen in Bulgarije was het donker, de foeriers stonden al klaar aan de luchthaven om ons op te pikken en naar de eerste kampplaats te brengen. Eens aangekomen besloten enkele impulsieve mannen meteen hun haar te scheren na het naaktzwemmen. Bij het wakker worden werden we verrast door een prachtig uitzicht op een mooi meer. In de dag trokken we naar Sofia, een mooie stad met veel imposante gebouwen. Perfect om een fotowedstrijd te doen en goedkope cocktails te drinken.



De volgende dag moesten we de Macedonische grens over. Dit was een heel avontuur want het Belgische busje mocht niet mee over de grens vanwege problemen met de papieren. Maar dankzij de geweldige foeriers en leiding is het allemaal goed gekomen.

De eerste Macedonische stad die we bezochten was Ohrid, een toeristisch stadje aan het gelijknamig meer en al meteen de kers op de taart voor velen! Bij Ohrid sliepen we slechts 30 meter van het meer en konden we elke dag ons meteen verfrissen bij het opstaan en tussen het bespreken



van totems. Verder zijn we het prachtige Galičica national park ingetrokken voor een dagtocht in de bergen. Zonder al te veel verdwalen en na veel treuzelen was iedereen veilig teruggeraakt.

Na Ohrid zijn we vertrokken naar Prilep en ontmoetten we de lokale scoutsgroep voor de eerste keer. De eerste dag leerden we hen persoonlijk beter kennen met wat typische kennismakingsspelletjes. Vervolgens leerden we elkaar wat typische spelletjes van onze groepen. Voor sommigen waren de vele rookpauzes en trage mentaliteit van de Macedoniërs frustrerend. Anderen ondervonden hier geen last van en genoten van deze ervaring met vele nieuwe vrienden.

Het eerste Busfeestje werd ook in Prilep georganiseerd, en het tweede, en het derde, en het vierde. Allemaal onder leiding van Dorien die de volgende ochtend net iets later uit haar bed kwam dan de andere foeriers.



omgeving.

Toch even vermelden dat Zoutelande elk busfeestje 2 keer werd gespeeld en uiteindelijk iedereen terug fan was van het lied (zelfs Q)! We trokken ook de berg op langs een ruïne en richting het kruis op de top. Hier vonden we een prachtig uitzicht op de

Met scouting group phoenix bezochten we ook typisch culturele bezienswaardigheden zoals het tabaksmuseum en Prilep zelf, waar leden van beide scoutsgroepen moesten samenwerken in een stadspel. Hierin moest de stad verkend worden. De laatste avond was het "International evening". Toen wisselden we typische gerechten, dansen en gelach uit tot in de late nacht.



De vierde stad die we bezochten was Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Hier hebben de eerstejaars ook hun voortotem gekregen! Skopje was wel een enorm verschil met de rest van het land. Veel ordelijker, met vele fonteinen en monumenten. Hier kreeg iedereen veel vrijheid om

toeristische attracties te bezoeken, souvenirs te kopen, in de fontein te zwemmen, en terrasjes te doen om een zonneslag te voorkomen.

Na Skopje zijn we terug vertrokken naar Sofia en onderweg hebben we een tussenstop gemaakt in een zalig waterpretpark. Daar kon iedereen zich nog eens wassen in het goed gechloreerde water.





In Sofia hebben we met heel wat moeite afscheid kunnen nemen aan ons geweldig jinkamp.

PS: heel erg bedankt aan de foeriers, die ondanks het kleine aanbod aan eten toch altijd heerlijk eten op tafel toverden!



AKABE

Kampverslag Akabekamp 2018: op een onbewoond eiland

Er waren eens 2 avonturiers, Annemarie en Annabel. Samen met hun hondje Antoinette gingen ze op avontuur op het onbewoond eiland genaamd: 'Eiland zonder naam'. De Akabe van scouts Lint ontdekte dit eiland ook en samen met Annemarie en Annabel gingen ze op pad...



DAG 1: Zaterdag 4 augustus

Vol spanning vertrekt de akabe met de boot naar het onbewoonde eiland. De

ouders worden uitgewaaid en weg zijn ze. Eens iedereen aan wal is en ze een slaappleaats gevonden hebben, kan het echte avontuur beginnen.



DAG 2: zondag 5 augustus

Annemarie, Annabel en de akabe komen Petra Piraat tegen. Petra Piraat heeft een schatkaart gevonden in een fles en wil gaan zoeken. Samen met de akabe gaat ze op schattentocht. Na enkele opdrachten en een lange wandeling komen ze aan bij een hoge, verlaten toren. In de kelder van deze toren vinden ze de schat, popcorn voor tijdens de film! 's Avonds geniet iedereen van de film Piet Piraat en het Vliegende schip.





DAG 3: Maandag 6 augustus

Na 2 dagen avontuur hebben de avonturiers nood aan een rustdag. Om te ontspannen gaan ze vandaag naar het strand om wat te zonnen. De perfecte plaats om dit te doen is in het recreatieoord Niklaas.



DAG 4: dinsdag 7 augustus

De avonturiers zijn al een aantal dagen onderweg en dus is het tijd om in kaart te brengen hoe het onbewoonde eiland eruit ziet. De avonturiers maken een zandbak en knutselen allerlei palmbomen en bloemen om het op een ons onbewoonde eiland te doen lijken. Na de middag moet er nog hard gewerkt worden want de akabe moet zelf eten op tafel zien te krijgen. Door allerlei opdrachten kunnen ze geld verdienen waarmee ze in de winkel ingrediënten voor pizza kunnen kopen. Smullen maar!



DAG 5: woensdag 8 augustus

Wat een ramp! Het heeft gestormd vannacht en de tent van Annemarie en Annabelle is weggewaaid. Gelukkig vinden ze, samen met de akabe, een tent met een slot rond. Boven het kampvuur hangt een koord met een codeslot aan. De avonturiers moeten vuur maken zodat de code vrijkomt. Met deze code kunnen ze de tent bevrijden en opzetten. Wat een geluk, Annemarie en Annabelle kunnen weer goed slapen. De andere avonturiers die willen mogen ook in de tent slapen vannacht, wat leuk!



Leidster Anneline is vandaag jarig en na de middag organiseren de akabe en de foeriers samen een kleine verrassing voor haar. Er zijn hapjes, drankjes, slingers en de liefste leden die er een spetterende verjaardag van maken voor Anneline!



GELUKKIGE
VERJAARDAG
ANNELINE!!!

DAG 6: donderdag 9 augustus

Een avonturier is geen ECHTE avonturier al hij geen wilde dieren gaat spotten. Daarom gaan we vandaag met de akabe naar de zoo. We nemen onze verrekijker mee en we gaan op zoek naar de apen, de leeuwen en nog vele andere dieren.



Wat doen die gekke
mensen hier nu voor mijn
hok ...

DAG 7: Vrijdag 10 augustus

we zijn bijna aan het einde van onze reis aangekomen. Daarom blikken de avonturiers terug op hun reis van de afgelopen week. Dit doen ze samen met Anneline, die haar totem krijgt op het einde van het kamp. Samen maken ze een toneel over het kamp, dat ze de laatste dag zullen voorbrengen.

Vanavond is het feestje voor onze avonturiers. Zonder hapjes en versiering kunnen we natuurlijk niet feesten. Daarom maken we het lokaal en de hapjes gereed zodat we straks een leuk feestje kunnen bouwen.



DAG 8: zaterdag 11 augustus

Ons avontuur zit erop. Wat hebben we allemaal genoten van onze reis! Deze laatste dag is nog heel belangrijk voor Anneline, zij krijgt haar totem: Zorgzame Vink. Al onze avonturiers, klein of groot, voeren een toneel op samen met Anneline. Wat doen ze dat geweldig!



Dankuwel voor het leuke kamp!!!

Kusjes, de akabeleiding:

Dokter Christophe, Marie, Eline, Sophie, Anneline en Noa

NIEUWE LEIDING

Kapoenen

- Walter
- Elinne
- Brent

Welpen

- Boas
- Noa
- Noemi
- Beau
(#FamilieBortoli
n)

Jojo's

- Ellen
 - Ellen
 - Elinne
 - Eline
- (#Verwarrend

Jogi's

- Matthias
- Matthias
- Mathias
(#Nog verwarrender)

Gidvers

- Brian Peeters
- Yannick Peeters
- Stijn Bellis
- Bram Bellis
(#TwinningIsWinning)

Jins

- Simon
- Christophe
/Conrad/ Chrispy
#95DoetHetMet2

Akabe

- Marie
- Anaïs
- Sophie
- Hanne
(#Scheten)

OVERGANG

Scouts, Gidsen & Akabe Lint presenteren:

OVERGANG

zat. 01.09.18

PROGRAMMA:

14u: Overgangsmachine
met opdrachtjes per tak

17u: Leidingsbekendmaking

18u: Jin-bbq *

20u: Kampvuur & jeneverbar

* Inschrijvingen BBQ:
<http://scoutslint.be/overgang>

**Scoutslokalen Luytersheide
Luytersheide 5, 2547 Lint**





2e hands

Wij kopen uw oude
scoutskleding in
goede staat over!



Maandelijkse verkoop:



4e zondag

van de maand





Verloren voorwerpen



Maandelijkse
toonmoment:



2e zondag
van de maand



VEROS

Hier komt
nieuwe Veroslokaal

VEROS LINT VZW

fietstocht, familie-uitstap, weekend, brunch, receptie, kwis, goed-doelactie, themacafé, bowlen, etentje, filmmiddag...

5 mei: Festival van het betere Vlaamse Bier

Vereniging voor Oud-Scouts, Oud-Gidsen, Ouders en Sympathisanten
(of voor iedereen die scouting in Lint een warm hart toedraagt)

helpende hand
voor scouting Lint

groepskamp
overgang

brunch
lokaal
..

Gezellige ontmoetingen

Veros werd opgericht in 1969

Veroslokaal open voor drankje en goede babbel
Elke zondag vanaf 16.30, Bouwenstraat 80

Iedereen welkom

www.Veros.be

Veros, verroest... maar sterk

Maandelijks activiteit

Meer dan 70 leden

Vragen?: info@veros.be



ACIVITEITENKALENDER

06/01/2018	Nieuwjaarsreceptie
2-4/02/2018	Planningsweekend
03/03/2018	Algemene Vergadering
16/03/2018	Thema avond „Camping Marginal“
21/04/2018	Uitstap Antwerpen
05/05/2018	Bieravond
02/06/2018	Volksspeldag
24/06/2018	Fietstocht
21/07/2018	Familieuitstap
11/08/2018	Verdronken Land van Saefthinge
01/09/2018	Overgang Scouts & Gidsen Lint
11/09/2018	Jaarmarkt
16/09/2018	Suikerenzondag
22/09/2018	Dropping
5-7/10/2018	Verosweekend
28/10/2018	Brunch
...	Brunch met Kapoenen (misschien op 28/10/2018)
08/12/2018	Kwis

Alle zondagen kan je naar het lokaal komen

Elke eerste zondag van de maand is

KROKJESAVOND

Elke maand is er een bestuursvergadering

HOPPER SHOPPER



UW HOPPER WINKEL:

Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
03/297 37 34

Openingsuren:
dinsdag tem vrijdag: 10u-12u en 12u30-18u
zaterdag: 10u -12u en 12u30-17u
in juli ook op maandag open

Sluitingsdagen 2017:
25 mei; 21 juli; 1 november,
10 & 11 november
01 – 20 augustus;
25 -31 december