

Juli – September 2020



't Kompas

Jaargang 33, nummer 4

Programmablad van Scouts, Gidsen en Akabe Lint



in dit Kompas...

- Kampverslagen
- Overgang

**scouting,
da's
Durven.**

Foto: Jajokamp 2020

Vragen, klachten, opmerkingen, wil u zelf iets in 't Kompas zetten?

✉ redactie@scoutslint.be

<http://www.scoutslint.be> - info@scoutslint.be

v.u. Scouts, Gidsen en Akabe Lint - Luitersheide 5 2547 Lint



Extra jinjob

Zit het werkje niet mee.
De jins komen graag helpen, alleen of met twee.
In ruil voor vrije giften,
hoeven wij op kamp niet te liften!
Dus heb je ons nodig, laat het dan weten,
op jins@scoutslint.be, niet te vergeten

INHOUD

Inhoud	3
Dag allemaal	4
Kapoenen	5
Welpen	8
Jojo`s	11
Jonggidvers	16
Gidvers	20
Jins	21
Akabe	36
Veros	38

DAG ALLEMAAL

Dag lieve leden, ouders en leiding,

Aan alle kampverhalen en avonturen te horen was het weer een superzomer! Een dikke merci aan alle leiding en leden. Dit scoutsjaar zal er wat anders uitzien. Dat begint al met een nieuwe groepsleidingsploeg. We willen Boas, Cassandra en Marie dan ook heel erg bedanken. Sébastien blijft nog groepsleiding. Samen met Jona en Oscar gaat hij met veel enthousiasme aan dit jaar starten! Aarzel niet hen te contacteren bij vragen, opmerkingen ...

Onze agenda stond al mooi gevuld met bijvoorbeeld de overgang en Suikeren Zondag. Deze evenementen kunnen jammer genoeg niet doorgaan zoals we ze gewend zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de nieuwe leiding niet bekend wordt gemaakt. Op zaterdag 26 september komen jullie te weten wat de nieuwe leidingsploegen zijn. Een week later, op zondag 3 oktober, willen we starten met de eerste vergadering.

Het kan natuurlijk dat de planning nog verandert door Corona. Houd jullie mailbox in de gaten, mochten er nieuwe maatregelen komen. Dan laten we op die manier aan jullie weten wat er verandert.

En nu tijd om nog even te relaxen en weer weg te dromen bij de geweldige kampen! Geniet van de leuke kiekjes en kampverslagen.

Stevige linker,

Schalkse Agame (Oscar), Goedaardige Beerarter (Sébastien) en Optimistische Zebra (Jona)

KAPOENEN

Dinsdag 30 juni

Morgen vertrek ik eindelijk op kamp. Na meer dan drie maanden zonder scouts kijk ik er echt naar uit om de leiding en de andere kapoenen terug te zien. Ik heb al mijn vrienden en vriendinnen gemist. De leiding heeft alles al goed voorbereid zodat alles in orde is als we aankomen. Ik heb er echt veel zin in. Tot morgen!

Woensdag 1 juli

Vandaag was een geweldige dag. Na een lange autorit kwam ik aan op de kampplaats. Het is hier geweldig. Er is een grote tuin om te spelen en we kunnen ook kampen bouwen. Sommige andere kapoenen waren al aangekomen, anderen waren nog onderweg. Nadat ik geïnstalleerd was in de slaapzaal, ging ik buiten nog spelletjes spelen met de andere kapoenen tot iedereen was aangekomen. Daarna gingen we eten. Gelukkig zijn er foeriers om daarvoor te zorgen.

Na het eten leerden we het terrein kennen en leerde de leiding ons de regels in verband met corona. Daarna vertrokken we naar het bos. Op een kwartiertje wandelen is er een groot bos waar we veel spelletjes kunnen spelen. Ik hoop dat we de komende dagen nog meer naar het bos zullen gaan. We hebben er onder andere tikkertje en pang pang gespeeld. Daarna keerden we terug naar de kampplaats.

Om de foeriers een beetje beter te leren kennen had de leiding een spel voorbereid waarbij we de juiste eigenschappen moesten koppelen aan de juiste foeriers. Superleuk! Hierdoor weten we pas echt wie er voor ons eten zorgt.

Na het kampdansje geleerd te hebben en 's avonds lekker gegeten te hebben, speelden we nog een spel met kaarsen. Het thema van vandaag was immers vuur. De volgende dagen komen de andere elementen aan bod. Ik kijk al uit naar de rest van het kamp. Slaapwel!

Donderdag 2 juli

Wauw, wat een dag! Vandaag zijn we naar het Provinciedomein Kessel-Lo geweest. Normaal gezien gingen we zwemmen, maar dit was helaas niet mogelijk door corona. Gelukkig had de leiding een perfect alternatief voorzien. Het was wel een lange wandeling daarnaartoe, maar ik ben blij dat we het toch gedaan hebben. Toen we aankwamen op het provinciaal domein hebben we gevoetbald, gefrisbeed en in het zand gespeeld. Daarna hebben we smosjes gegeten. Lekker!

De rest van de dag was in groepjes. Iedereen heeft om beurten geminigolft, gespeeld in de speeltuin en gereden met coole gocarts in een verkeersparcours. 's Avonds hadden de foeriers weer lekker eten gemaakt. Het thema van vandaag was water. Dus we hebben nog een spel gespeeld waarbij we met bekertjes vol water zo snel mogelijk een parcours moesten afleggen. Hopelijk wordt het morgen even fijn als vandaag. Slaapwel!

Vrijdag 3 juli

Vandaag was het omgekeerde dag! De foeriers werden leiding en de leiding foeriers. Het thema was lucht vandaag. Samen met de foeriers gingen we op zoek naar de kaart die weggevoegen was. Gelukkig hebben we de kaart teruggevonden. Op de kampplaats hebben we nog een lekkere taart gemaakt. Mmmmm! En 's avonds had de leiding fishsticks gemaakt voor ons. We worden hier nogal verwend. Tot morgen!

Zaterdag 4 juli

Vandaag was het thema aarde. Daarom hebben we een groot spel gespeeld in het bos: één tegen allen. We moesten allemaal opdrachtjes voltooien om te winnen tegen de leiding. Zo moesten we zoveel wasknijpers aan de leiding hangen zonder dat ze het merkten. Heel grappig! En we hebben ook een kamp gesjord en bloemenkettingen gemaakt voor de leiding. Daarna gingen we terug naar de kampplaats om ons voor te bereiden voor het hoogtepunt van het kamp: de bonte avond.

Eindelijk bonte avond! Alle kapoenen hadden hun beste outfit bovengehaald. Het was echt heel mooi! Er waren kapoenen die een moppenshow of voetbalkunstjes

deden. Anderen deden een toneeltje of een dansvoorstelling. Daarna was er nog een groot feest met chips en frisdrank. Dankuwel leiding! En nu naar bed, want morgen moeten we de hele dag opruimen.

Zondag 5 juli

Jammer genoeg was het de laatste dag van het kamp. Ook nu werden alle kapoenen op een ander moment opgehaald. Dus iedereen moest al snel helemaal ingepakt zijn. Daarna hebben we nog lang buiten kunnen spelen, terwijl de leiding alles poetste. 's Middags hebben we hotdogs gegeten. Ik had nog langer willen blijven op kamp, maar ik ben wel blij dat ik mijn ouders kan terugzien. Ik wil nog heel graag alle andere kapoenen, de leiding en de foeriers bedanken voor het geweldige kamp. Ik zie jullie volgend jaar hopelijk terug.

Dikke knuffels van jullie leiding en bedankt voor het geweldige jaar en kamp

Kerri – Nala – Rikki – Toto – Veva – Zazoe

WELPEN

1 juli 2020, de start van een uitzonderlijk en onvergetelijk kamp. Zeven dagen lang verblijven we in het Limburgse Lommel-Barrier, een buitenwijk van de bruisende stad, een gezellige buurt met bezige en uiterst nieuwsgierige bewoners. Het lokaal zelf is eigendom van de plaatselijke KSA en wordt piekfijn onderhouden door een vriendelijke man Charles, die steeds paraat staat om ons uit de nood te helpen. Achter het behoorlijk ruime lokaal – waar enkele leiding zelf als welp ooit waren verbleven – bevindt zich een speelbos. Daarachter bevindt zich een kanaal, verboden terrein voor de kids die slechts tot halverwege het bos mogen ravotten. De legende gaat dat ooit een Baloebeer nachtelijke verfrissing zocht in het kanaal.

Goed, terug naar 1 juli. We zouden met een grote groep zijn: veertig welpen staan te popelen om te vertrekken, vol energie na de afgelopen maanden. Verspreid over de hele voormiddag sijpelen de kinderen 1 voor 1 binnen, om accumulatie van verschillende gezinsbubbels te vermijden. Eenmaal geïnstalleerd presenteren we het kamphema. De welpen worden gedurende de hele week opgeleid tot tovenaars: elke dag leren ze een nieuwe magische vaardigheid kennen en trachten ze deze zo goed als mogelijk onder de knie te krijgen. Een kort overzicht volgt:

Eerst en vooral is een tovenaars niets zonder een toverstok. Bijgevolg luidt de eerste opdracht, zoek een mooie tak en knutsel er een magische staf van. In het bos waar bomen praten gaat het legertje welpen op zoek naar de geschikte stok. Met behulp van macramétouw, verf en glitter komen er zeer diverse resultaten tot stand. De ene wat dikker dan de ander, wat verfijnder of net wat gevaarlijker; één voor één mogen ze gezien worden.

Daarnaast heeft een tovenaars steeds een eigen, unieke outfit. We maken daarom ieder ons eigen T-shirt. We starten van een perfect witte, 100 % katoenen shirt, met behulp van rekkers, textielverf en warm water stralen wij – net zoals het volledige graspleintje – niet veel later als een kleurrijke, zeer modieuze groep.



Naast deze tovenarij is er ook ruimte voor heel wat andere activiteiten. We amuseren ons in de speeltuin van de Lommelse Sahara en houden het hoofd koel in het nabijgelegen zwembad.

We organiseren El Toro: een casino waar je veel geld kan verdienen met allerlei spelletjes, het kan uitgeven aan slaven maar het ook net zo snel kan kwijtspelen door de wilde stier – vandaar de naam – die om de zoveel tijd als een gek iedereen probeert te tikken.

We zijn verzot op eten. We spelen 's avonds het chipsspel. Dat betekent chips schrokken voor de kinderen en veel hilariteit voor de leiding. Daarnaast is er het spel waarbij het avondeten, hamburgers, verdiend moet worden. Daarbij gaan we op zoek naar saus in het bos. Het kleine kostbare potje wordt met succes gevonden!

We houden een mannen/vrouwen-voormiddag. De stoere jongens drinken uit bierflesjes, gaan voetballen op het pleintje en vergeten wat beleefd zijn betekent. De meisjes organiseren een schoonheidssalon en leren de wonderlijke wereld van het roddelen kennen.



De traditionele bonte avond is gegarandeerd plezier. Iedereen voert een act op; gaande van een mop vertellen tot een dansje of toneeltje in elkaar steken. Dit jaar leren we zelfs hoe we een mand moeten vlechten uit gras!

Het kamp in schoonheid afsluiten doen we met de belofteceremonie en het kampvuur. Aan het begin van het kamp gaat iedereen een belofte aan, een persoonlijk werkpuntje. Tot de klassiekers behoren: 'Beter naar de leiding luisteren', 'liever zijn tegen de andere kindjes' en 'goed voor het milieu zorgen'. Bij de ceremonie wordt door de leiding bekend gemaakt of je het al dan niet tot een goed einde hebt gebracht. Met enige trots kunnen we zeggen dat iedereen zijn belofte heeft gehaald!



Nu een dikke maand later schrijven we zonder enige moeite dit kampverslag boordevol leuke activiteiten en herinneringen. Ik vergeet waarschijnlijk meer dan de helft van alle avonturen en grappige verhalen die we hebben meegemaakt. Daarom, zoals helemaal aan het begin reeds vermeld, een uitzonderlijk en onvergetelijk kamp. Niet omwille van die ene voor de hand liggende reden, die 2020 zal getekend hebben, maar wel omdat het gewoon een heel goed kamp was!

Dank u aan welpen, foeriers, leiding en ouders!

JOJO'S

Na elkaar enkele maanden niet gezien te hebben, hing er op woensdag 1 juli heel wat spanning in de lucht bij de jojo's en hun leiding. Het was eindelijk tijd om 11 dagen op kamp te vertrekken naar Opoeteren en hierbij de wereld te genezen van het coronavirus. We maakten doorheen ons kamp een reis rond de wereld om zo elk land te genezen met ons zelfgemaakt vaccin. De jojo's moesten aan de hand van verschillende spelletjes het virus in elk land proberen te bestrijden. Zo moesten ze ook plastic handschoenen winnen om hiermee op het einde van het kamp het vaccin te kunnen maken.

De eerste dag zaten we nog steeds in België en arriveerde elke jojo in de loop van de voormiddag. Nadat iedereen zijn temperatuur gemeten was en de plastic handschoenen versierd waren, konden we pas echt beginnen aan het eerste spel waar elk team seconden moest verdienen om achteraf de Belgische vlag geblinddoekt in te kleuren. Dit leek voor velen gemakkelijker dan het in werkelijkheid was ... Iedereen weet dat je op scoutskamp wel een keertje macadam eet en waarom niet meteen de eerste avond al? ...

De tweede dag reisden we verder naar Italië waar we in de voormiddag een Romeinse stratego speelden in een groot bos. Volgens de Spartanen moet je pijn lijden om te winnen en dat zullen enkele jojo's gevoeld hebben. Hun inzet werd beloond met enkele schrammen en een paar teken maar dit was de overwinning zeker waard. In de namiddag deden we één-tegen-allen-opdrachtjes om zo blokken te verzamelen om de scheve toren van Pisa te kunnen nabouwen. De foeriers zorgden die avond voor heerlijke spaghetti. De enige voorwaarde was wel dat je dit zonder handen moest proberen op te eten. Dit zorgde natuurlijk



voor heel wat leuke plaatjes! Nadat iedereen er terug een beetje deftig uitzag, was het tijd om een spannende blackbox te spelen. Daarna maakte nepa Mosterd zich als eerste klaar om een nachtje in de tent te slapen en een kaars te bewaken die de leiding of foeriers kwamen uitblazen.

Op vrijdag 3 juli zaten we in de USA! 's Ochtends maakten de meisjes het kampdansje op K3 airlines en enkele armbandjes terwijl de jongens een heuse legeropleiding kregen. Na de middag werden er sportspelletjes gespeeld zoals trefbal, stoelenestafette en honkbal. Water, bloem en snoepjes zorgden bij deze laatste sport voor heel wat grappige beelden! Voor vele jojo's was het geen verrassing dat we in Amerika hamburgers aten maar dit vonden ze volgens ons helemaal niet erg! ;) 's Avonds werden de beste pokerfaces bovengehaald in het casino. Er werden allerlei kaartenspelletjes, poker en hoger/lager gespeeld maar toch slaagden maar enkele jojo's erin om met de jackpot naar huis te gaan. Deze leuke dag sloten we af met de nachtwacht van nepa Camembert.



Op zaterdag vier juli vlogen we naar de Kerstman, die zich in Lapland bevindt. Daar deden we een grote zoektocht naar een medicijn voor onze zieke Kerstman. Hiervoor moesten de kinderen in de voormiddag allerlei opdrachten uitvoeren om zo speciale lintjes te verdienen. Deze lintjes kwamen later dit kamp nog heel goed van pas! Na een stevig middagmaal kon de zoektocht van start gaan. Ze begonnen met volle moed aan de zoektocht, maar al snel kwamen ze hun eerste obstakel tegen. Er stonden twee oorlogsschepen met besmette mensen. Door zeeslag te spelen, kregen ze allen de kans om de schepen te verslaan. Dit was een fluitje van een cent, nu konden de jojo's verder met de zoektocht. Na een paar kilometer wandelen, botsten we al snel op een tweede obstakel. Hiervoor moesten ze een snel reactievermogen hebben. Ze kregen namelijk maar 10 seconden om naar een woordzoeker te kijken. Ze moesten alle woorden vinden om verder te gaan! Niet ver na de woordzoeker kwamen ze een mijnenveld tegen. Spijtig genoeg heeft niet iedereen deze opdracht

gehaald en moesten deze personen de hele weg terug stappen. Na de lange zoektocht kwamen de jojo's eindelijk bij de Kerstman aan. De Kerstman had enkel liefde nodig van de jojo's om te genezen en dit hebben ze met hopen gegeven. Na deze lange dag hadden kinderen een stevig avondmaal verdiend, namelijk spinazie met fishsticks! Om deze leuke dag af te sluiten speelden we nog wat leuke slaapzakspelletjes. Iedereen ging vroeg slapen behalve nepa Lavendel. Die hadden nog nachtwacht!

Zondag vijf juli kwamen we aan in Mexico. Op deze dag gingen we tie-dye-T-shirts maken in de kleur van je Nepa. Toen onze T-shirts aan het drogen waren, speelden de kinderen een drugspel. Dit gingen we doen in een bos, maar door processierupsen kon dit niet doorgaan en werd het op ons leuk kampterrein gespeeld. Na het actief meespelen, was het weer tijd voor het avondeten. Deze avond aten we chili con carne. Nog een leuke verrassing was dat onze jarige Esther lekkere ijsjes uitdeelde. Na het avondeten konden de kinderen nog brieven naar hun ouders schrijven en macramébandjes voor elkaar en voor de leiding maken.

De volgende dag bevonden we ons in China. De leiding had weer een spel op locatie gepland, maar ook deze keer staken de processierupsen er een stokje voor. Gelukkig vonden we een klein veldje in de buurt en kon het spel doorgaan! De kinderen werden in zes groepen verdeeld. Elk groepje kon bij een leiding leuke opdrachten doen en na 15 minuten moesten de groepjes doorschuiven naar een andere leiding, met andere opdrachten. Het avondeten was weer aan het land gekoppeld! We aten kip met rijst en curry. Lekker! 's Avonds was er een superleuke activiteit gepland, namelijk het chipspel. De kinderen vermomden zich op hun best! Als de leiding niet kon raden wie er aan het sluipen was, konden ze chips eten zolang ze niet ontmaskerd werden. Omdat er al geslopen werd deze avond, sloep er deze avond niemand in de tent.

Dinsdag 7 juli was het een speciale dag. Het was namelijk omgekeerde dag. In Nederland begint de dag wat vroeger, namelijk om vier uur. Het was tijd voor het vieruurtje, suikerwafels. Na een beetje uitslapen konden we aan onze brunch beginnen. We aten balletjes met krieken! In de namiddag werden de foeriers jullie leiding. Zij maakten een waterspelletjesvergadering! Op het einde van het spel,

moesten ze om ter hoogst een windmolen maken. 's Avonds aten we ons ontbijt, boterhammen. Na ons ontbijt was er nog een leuke quiz gepland. Nepa Munt mocht die nacht de wacht houden.

Woensdag 8 juli waren we in Nieuw-Zeeland. In de voormiddag mochten de jojo's hun actjes voor de bonte avond voorbereiden. Als ze al klaar waren of dit liever op een ander moment deden, konden ze ook gezelschapspelletjes spelen. Na het middageten speelden we een spel per nepa waarin we zoveel mogelijk landen moesten veroveren. Dat deden de nepa's door elkaar uit te dagen aan de hand van verschillende spelletjes. Als avondeten aten we vol-au-vent met frietjes van de frituur. Wat een luxe! Na het avondeten was er een feestje gepland. We hebben allemaal samen gedanst en gezongen. Deze avond mocht nepa Koffie de kaars bewaken en dus ook in de tent slapen.

Donderdag 9 juli bevonden we ons in Hawaï. Als ontbijt aten we koffiekoeken en na het ontbijt konden ze nog eens hun actjes oefenen. In de namiddag aten we smosjes met kaas en hesp en trokken we naar een zwembad met glijbanen in Maaseik. Na deze vermoeiende maar wel supertoffe dag aten we macaroni. 's Avonds speelden we nog eens blackbox bij het kampvuur. De laatste nepa, Mandarijn, mocht die nacht over de kaars waken.

Op vrijdag 10 juli sloten we de laatste volledige dag af in Peru. Na onze zak te maken en de actjes voor de bonte avond helemaal voor te bereiden, was het tijd om de scoutstechnieken in elke jojo nog eens naar boven te halen. Elke nepa moest een keer vuur maken, koken & de tent opzetten en een oriëntatietocht uitwandelen, dit alles in perfect uniform natuurlijk! Ondertussen haalde leider Yannick zijn voortotem samen met goudvis Jules en gaat hij voortaan door het leven als Edelmoedige beermarker. Na heerlijke pita gegeten te hebben, kon de langverwachte bonte avond eindelijk van start gaan! Het was lachen, gieren, brullen toen de leiding geïmiteerd werd maar ook toen er werd gequizd, toneeltjes opgevoerd, raadsels verteld, comedyshows opgevoerd... Tijdens de slotact van de leiding werd er het langverwachte vaccin gemaakt met alle verdiende ingrediënten die iedereen van het coronavirus bevrijdde. Op de laatste avond mochten er

natuurlijk geen kampvuur, marshmallows, chips, gitaren en gezang ontbreken en dit was dan ook niet het geval!

We sluiten onze wereldreis terug in België af op zaterdag 11 juli. Er werd gisteravond unaniem beslist door de jojo's om nachtje door te doen waardoor velen met hele kleine oogjes opstonden ... De tijd was aangebroken om terug naar huis te gaan en de nieuwsgierige mama's en papa's te vertellen over de vele avonturen van het kamp.

We bedanken graag nog de fantastische foeriers, ouders en jojo's voor dit zalige jaar/kamp!

Veel liefs van jullie ex-leiding Yannick, Geoffrey, Benjamin, Eveline, Elinne en Sofie



JONGGIDVERS

Vrijdag 03/07

Hupsakee, gepakt en gezakt stonden we klaar aan het station van Lint. Met ons mondknertje op zak, konden we aan de treinrit beginnen. Na elkaar lang niet te zien en er dus veel te vertellen was, leek onze wagon even op een kakelend kiekenkot. Maar best dat we moesten reserveren. Voor de medereizigers was er van een rustige treinrit geen sprake meer ... Wij waren in ieder geval duidelijk klaar voor een avontuur!



Eenmaal aangekomen kon de opbouw al snel van start gaan om 's avonds te eindigen met een gezellig kampvuur, een 200% scoutsgevoel wat we zo lang hadden moeten missen.



Zaterdag 04/07

(Toen het opstaan voor iedereen nog vlot ging, in tegenstelling tot het einde van het kamp)

Opbouwen, opbouwen, opbouwen! Gelukkig waren de jogi's hun technieken niet verleerd. Al snel stonden er sjoerconstructies klaar.



's Avonds trokken we er op uit naar een bos. Daar kregen we één voor één, maar één enkele boodschap mee: 'Volg het licht.' Sommigen met knikkende knieën, voor andere kinderspel, maar uiteindelijk geraakte iedereen weer veilig thuis.



Zondag 05/07

Benodigheden: vlaggen, stokken met kleurcodes, sjortouw ... Let the battle begin!

Maandag 06/07

Vandaag trekken we er op uit, tijd voor een dagtocht! Even genieten van de mooie Belgische natuur om daarna als een blok in slaap te vallen.





Dinsdag 07/07

Joeppieeee, kookwedstrijd!! Samen met hun patrouille maakten de jogi's (meestal) heerlijke gerechten klaar. Nogmaals proficiat aan patrouille groen! Luna droomt nog steeds van jullie macaroni en Anke van de panna cotta.

Woensdag 08/07

05:00: vieruurtjeeeee!!! Goedemorgen jogi's, tijd voor een dauwtocht! Na de dauwtocht moest er stevig ontbeten worden uiteraard ... Macaroni it is! Oh ja als je het nog niet door had, het is namelijk omgekeerde dag. Vandaag draaide de leiding de rollen om met de foeriers om ook hen beter te leren kennen.

Donderdag 09/07

Donderdag maakten we een daguitstapje naar Vresse-sur-Semois. Na de vorige dag vroeg op te staan konden we een dag zwemmen en ontspannen langs het water wel gebruiken. Al hadden enkele waterratten duidelijk nog energie genoeg. 's Middags brachten de foeriers heerlijke smosjes en watermeloenen voor het vieruurtje.



De dag sloten we af met een sluipspel in het bos #voorjoubreekikmijnlichtje.

Vrijdag 10/07

Wat natuurlijk niet kan ontbreken aan een jogikamp: jogi-eis! Door opdrachten uit te voeren met je patrouille konden de jogi's geld verdienen om in een 'winkeltje' alle benodigdheden te kopen voor een survivalnacht in het bos door te brengen met één simpele opdracht: een kaars aanhouden. De ene groep al wat beter dan de andere, van goed verdedigende tot slapende jogi's. Nogmaals proficiat aan rood! Ook met het geld verdienen gingen sommigen al wat verder dan anderen. Een kappersbeurt zal niet snel meer nodig zijn voor sommigen.



Zaterdag 11/07

Even op de tanden bijten en afbreken ... de laatste loodjes wegen het zwaarste. Letterlijk want grote stronken hout werden verzameld voor alweer een enorm uitkijkpunt van het kamp, het pagodevuur!



Zondag 12/07

Tijd om naar huis te keren ... even uitkijken naar een goede douche en je eigen bed, maar wat zullen we het missen!

GIDVERS



JINS

Ergens in februari was er groot nieuws: WE GAAN NAAR TSJECHIË!

En toen kwam corona en dat maakte alles stuk. Als straf mochten we mekaar niet meer zien tot het kamp. En Tsjechië, tja, waar ligt dat zelfs?

Gelukkig was er nog een lieve man in het verre Nederland die ons welkom heette. Hij had in de jaren 70, toen onze moeders het levenslicht zagen, wat grond laten opspuiten en zette er een nieuw land neer: Flevoland. Dit deed hij met de gevleugelde woorden: *'Ik leg de zeeën droog, en maak een regenboog voor jou, dus kom wat dichterbij.'* (Regi ft. Jake Reese & OT - 'Kom Wat Dichterbij', nvdr.)



Ranger Kees was dus de naam. Hij was zo vriendelijk ons een stuk grond te geven waar we ons ding konden doen. Zolang we maar stil waren, niet bewogen, geen contact hadden en de grond niet bewerkten. Wat mocht er dan nog wel? Saus praten. En oh ja, van die beloofde regenboog was ook al niet veel te zien.

Allee, wij dus naar ginder met de fiets. Sommige mensen waren al iets ouder. Zij mochten met de Volvo S40 met strak licht lederen interieur richting Zeewolde, Flevoland. Ranger Kees had Vera Viswif afgevaardigd om ons welkom te heten. De ontvangst was eerder ongezellig en ongemakkelijk.

Sommige mensen kozen om in een tent te slapen, andere mensen kozen dan weer om in een hangmat te slapen, nog andere mensen besloten om de foerage uit te

breiden met een soort van voortent en daar te slapen. Eerst werd er vuur gemaakt. De Ranger liet zijn troepen tot 2 keer toe uitrukken om ons het zwijgen op te leggen. De avond ging zo een beetje stuk.

Bij het ontbijt waren er honingringen uit de Albert Heijn. Dat was lekker. Die dag ging het kampgeld van Lau stuk. Hij reed zijn eerste boete uit zijn nog prille carrière. Hij liet de Volvo S40 met strak licht lederen interieur fotograferen door de Nederlandse paparazzi.



We speelden een spel, een soort Kamp Waes, Expeditie Robinson en Legertje door elkaar. Kaat werd naar huis gestemd, maar ze bleef toch aanwezig. Kaat voelde zich een beetje nietsnut dit kamp. Zij heeft zelfkennis.

Ook heel wat anderen voelden dat ze met hun leven niet veel meer konden aanvangen. Geheel opgeslorpt door het idee dat ze voor de rest van hun dagen in deze bubbel moesten blijven werden kapsels vernield. Lancelot, Rick en Kobe kregen blond haar.



Het haar van Jelle was al blond, dus er moest niks meer aan gebeuren. Jorne kreeg ook blond haar. Of nee, geel. Of nee, oranje. Wij leven nog steeds mee met Pommeline. Sterkte. Ruben zijn haar werd zwart of paars of zo. We hadden trouwens Thaise dag. De oude mensen van de Volvo S40 met strak licht lederen interieur hadden een lekkere curry gemaakt. Rick werd polyglotje van de dag. Papa Owen zat aan de meiden en Ranger Kees kwam met hulp van Olga Oliebol tot tweemaal toe vragen om te zwijgen. De avond werd zo stuk gemaakt.

Op de derde dag aten we honingringen uit de Albert Heijn. Dat was lekker. Rick werd polyglotje van de dag. Eva's gsm ging stuk. De oude mensen met de Volvo S40 met strak licht lederen interieur gingen zoals dagelijks op visite bij een Bartje, een vriend uit het dorp. Zo regelden ze ijsjes en een lekkere avondmaaltijd op restaurant in Zeewolde. Er was ook een koe die allerlei kleurtjes had. Er was ook een moordenaar, maar die was er niet meer. Kaat kan het verhaal van de moordenaar echt mooi vertellen. Vraag er maar naar.



Lau moest dringend naar het toilet toen hij op het strand was. Zijn mondmasker ging stuk met als enige doel: zijn roze anjer schoonvegen. De sfeer in onze bubbel was zo goed, de groep was on fire. Toen ging Saar stuk. En ook de slaapzak van Jelle. Frauke en Wannes gingen ook stuk, maar dan vanbinnen. Nu kunnen we stellen dat de band die Saar met Frauke en Wannes heeft eentje is die nooit stuk gaat. Ranger Kees liet speciaal voor hen een lied schrijven: *‘Een band gaat nooit stuk, al heb je een ongeluk, je ziet maar, ze hebben elkaar.’* (XINK - *‘De vriendschapsband’* - Eurosong For Kids 2003, nvdr.)

Op dag 4 waren er honingringen uit de Albert Heijn. Dat was lekker. Er werd gezwommen in het meer. De jongens deden stoer en maakten achterwaartse salto’s.



De mond van Lancelot ging stuk toen hij een voorwaartse achterwaartse salto tegen zijn kin maakte. Er was veel bloed. Er was ook watermeloen. Ondertussen was de fiets van Brian al kapot gemaakt door Pieter.

Zullen we in deze passage Pieter even voorstellen? Pieter is de jongste van de oude mensen uit de Volvo S40 met strak licht lederen interieur. Typisch aan oude mensen is dat ze na verloop van tijd dement worden. Dat wil zeggen dat je dingen vergeet. Je vergeet bijvoorbeeld de bankkaart, de code van je eigen bankkaart, de code van die andere bankkaart, de bankkaart van een andere oude mens die je leent, de sleutel van een fiets, je examens succesvol af te ronden, het

feit dat je geen broek meer aanhebt, welk projectje je aan het uitvoeren bent, of je nu eigenlijk iets vergeten bent. Dat is Pieter. Ik bedoel: *“Elke gelijkens met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval.”* Onderstaande foto werd door Pieter genomen.



Na de vurige avond mocht er niemand nog dorst hebben van de leiding. Rick werd ondanks alles toch polyglotje van de dag. Die avond in de tent waren er veel vibes. Dorien en Jens waren een vibe. Er werd geboit in de tent. Sommigen waagden zich aan wel zeer hete spelen in de tent: 'Caliente'.

Zondag waren er honingringen uit de Albert Heijn. Dat was lekker. De oudste man van de Volvo S40 met strak licht lederen interieur had krukken bij. Hij kon namelijk niet meer goed wandelen. Dat hoort bij zijn leeftijd. De krukken waren door omstandigheden Saars eigendom geworden. De anderen wilden ook zulke coole krukken. Er werden showkes mee gedaan. Een kruk ging stuk. Saar bleef heel. Saar kreeg een nieuwe onderbroek. Saar werd trouwens heel goed verzorgd door de kampdokter en veiligheidsadviseur. Deze rol was weggelegd voor Niels. Rick werd echter polyglotje van de dag. 's Avonds stuurde Ranger Kees liters water over ons heen, zodat we zeker geen lawaai konden maken in het openbaar. We gingen viben en boiten in de tent. Kaats gsm ging stuk. Zo ook de avond.



Ondertussen hielden de oude mensen gemaskerd bal. Jorne bleef herkenbaar. Hij had blond, allee ja, geel, allee eigenlijk oranje haar.



Op dag 6 waren er honingringen uit de Albert Heijn. Dat was lekker. We kajakten op de zee. Lau & Stijn gingen bijna stuk toen ze kajakten naar de sluis. Jelte lag chill in dezelfde boot. Lennerts marcel brandde stuk in zijn huid. Waggy vergat zelfs een marcel aan te doen. Overal lag vanaf dan vel. We gingen daarna naar Almere. De oude mensen van de Volvo S40 met strak licht lederen interieur hadden die stad ontdekt toen de paparazzi hen (lees: Lau) gespot hadden. Daar mochten we voor het eerst naar de McDonald's. Sommige mannen lieten zich restylen door de vrouwen en verloren veel geld in de winkels. Die avond gingen we op restaurant. De mannen aten ribben à volonté. Vermoedelijk om hun kippenborstjes te verbergen. Daar kreeg Ranger Brian (ingewijden zeggen dat hij de mol was) het idee om de jonge mensen op pad te sturen.

Hij zei toen deze legendarische woorden: *“Beste jins. Hier begint Kamp Jins echt. Jullie gaan nu een 25 kilometer lange tocht maken onder leiding van mezelf.”* Het was toen kwart voor 12 's avonds. De sfeer ging stuk.



Eva was boos. Ze zei dat ze zich als een gidver zou gedragen als ze gidver behandeld zou worden. Dat deed ze voortreffelijk. Ze danste de hele nacht door met DJ leiding met het blonde/gele/oranje haar. Zo beleefde ze de nacht van haar leven. Er waren ook mensen die elkaars handje vasthielden. Lief. De mensen van de voortent van de foerage (Lau en Stijn met de bromance) en de oude man zaten in de Volvo S40 met strak licht lederen interieur. Daar maakten ze kaas & salami met look. Ze proefden ook een regionale drank bestaande uit frangipane.

Om half 7 in de ochtend kwamen we aan. Iedereen was stuk. Toen gingen Lau en Stijn met de Volvo S40 met strak licht lederen interieur naar Amsterdam. Daar ging Stijn naar een hotel met een meisje. 's Middags kwamen ze weer aan. Toen stond iedereen op.

Er werd gezwommen. Ruben zwom de zee over. Er werden honingringen van de Albert Heijn gegeten. Dat was lekker. Rick werd polyglotje van de dag. Ondertussen was Ranger Kees al een paar dagen komen klagen over het feit dat we putten maakten, bubbelden en muziek luisterden. Het is namelijk verboden om muziek te luisteren. De Ranger wou ons duidelijk stukmaken.

Over stukmaken gesproken. De vuren waren ondertussen stuk. Omdat het Belgische dag was ging de Volvo S40 met strak licht lederen interieur op bezoek in België. Bij wijze van geschenk kwamen er vier gloednieuwe vuren de dag erna terug. Dat werd gevierd met honingringen van de Albert Heijn. Dat was lekker.

Jelte ving een vis. Pierco liet hem vrij. De vriendschap tussen Jelte en Pierco was voorbij. Die was stuk. Hoogtepunt van de dag was de tiramisu die door Eva gemaakt werd. Daarvoor gebruikte ze 1/10 van de hoeveelheid frangipane.

's Avonds konden we terug boiten. Maar dan ver weg. Sommigen vergaten hun mondmasker in deze boitbubbel. Ze werden dan elkaars mondmasker. Toen deden ze elkaars slokdarm met nat. Ranger Kees was ondertussen komen klagen dat we

onze toiletten niet tweemaal daags met nat deden. Prioriteiten heet dat dan. En Rick? Die werd polyglotje van de dag.



Donderdag waren er geen honingringen van de Albert Heijn. Dat was jammer. We moesten gebakken bokes eten. We moesten vandaag weer tiramisu eten. De oude mensen van de Volvo S40 met strak licht lederen interieur gingen in staking na kritiek over de afwezigheid van honingringen. We moesten zelf eten maken. Ze noemden dit een kookwedstrijd. Dit is eigenlijk een goedkope manier om een hele dag niets te doen en kinderarbeid te laten gebeuren. De oude mensen van de Volvo S40 met strak licht lederen interieur



waren zeer tevreden. Ze kregen geen honingringen, maar Spaans eten en een gigantisch gebraden kip, frietjes en verse vis uit zee. En drankjes zonder frangipane, en 'papa Koen', ingrediënten te verkrijgen bij de zoon van papa Koen. Er was ook cheesecake.





Het terrein was ondertussen herschapen tot een soort Bangladesh (Google even naar Bangladesh Waste). Ranger Kees merkte dit op en kwam zeggen dat we afval mochten prikken met prikkers. Warme man, Ranger Kees. Elke dag even een bezoekje brengen. De sfeer ging echter niet stuk, want er werd ook gedanst.

Dat deden we stil. Daarna gingen we lawaai maken in een bos. Rick werd zelfs polyglotje van de dag.

Vrijdagochtend waren er honingringen van de Albert Heijn. Dat was lekker. De oude mensen van de Volvo S40 met strak licht lederen interieur waren echter nog zo brak, dat ze die avond geen eten klaarmaakten. Ze kochten daarom heel de Domino's Pizza leeg. Rick werd polyglotje van de dag. Tussendoor ging Niels zijn been stuk. Tim plaste in het water zodat Niels het niet koud zou krijgen.



Over plassen gesproken. Jelte, Leonard, Ranger Brian, een oude man van de Volvo S40 met strak licht lederen interieur deden dagelijks een piske zonnekamp. Eva



werd begraven. Wannes was een meisje. De eerstejaars faalden zo in hun groepsopdracht.

's Avonds werd er bescheiden geboit. De dag erna was totemisatie. Die nacht werden we om 4 uur gewekt om een wandeling te doen. De Volvo S40 met strak licht lederen interieur scherpte zijn tijd aan om iedereen veilig en tijdig op afgesproken locatie te krijgen voor een wandeling. Deze wandeling was niet onder leiding van Ranger Brian, maar Ranger Anaïs. Zij wou namelijk vroeg pieken. De tweedejaars namen als ontbijt hamburgers met

uiers. 's Middags was er McDonald's. Er waren geen honingringen. Dan was er totemisatie. Het was goed weer. Het was ook soms slecht weer.

Er werd een grote tent gebouwd voor een feest. Er was een ceremonie en veel lekker eten. Er was een dikke fuif met platte borden en diepe borden, toen Ranger Kees het feest liet stilleggen. Weg sfeer. Feest stuk. Eva, Tine en Zeno gingen wel nog zwemmen. De Ranger en zijn gezelschap vluchtten de dag erna weg. De Belgen haalden het van de Nederlanders. YES! Dat werd gevierd met het feit dat Rick polyglotje van de dag werd.

Nu was er eigenlijk voor ons ook niks meer aan. Zonder Ranger Kees hadden we nog weinig plezier. We ruimden alles op. Er werd nog voor 45 EUR leeggoed verzameld in Stijns voortent. We duwden elkaar in het water. Annabel filmde het. Annabel filmde alles. Als je wil weten wat Annabel allemaal fotografeerde en filmde moet je zeker 'Annaboeri' toevoegen op Tiktok. Daar kan je elke week nog tot eind oktober een nieuwe aftermovie van het kamp zien. Bedankt, Annabel. Verder werd Willem de Kamp Jinner van het kamp. Sterk, want hij heeft 2 weken geen kracht opgedaan. Hij kon natuurlijk altijd als eerste het meeste eten. Maar hij heeft geen vlees gegeten. Dat deden wij die avond gelukkig wel. We mochten een grote BBQ houden. Daar kregen we wel honger van. De jongste van de hoop is daarna McDonald's gaan halen met de Volvo S40 met strak licht lederen interieur. Myrthe deed ondertussen haar spreekbeurt over het konijn opnieuw. Er werd zeer vroeg

gepiekt, ook ver weg in het bos. Stef ging heel ver weg. Hij had ook te veel gegeten. Daarna moesten we naar huis. Zonder Ranger Kees, zonder Vera Viswijf, zonder Olga Oliebol, zonder McDonalds, zonder honingringen, zonder frangipane, maar wel met Rick, polyglotje van de dag.



Lau liet zich die dag nog tweemaal fotograferen door de regionale paparazzi. Dit gebeurde in de Volvo S40 met strak licht lederen interieur. Jammer.

In België wilde iedereen ons trouwens weer stuk maken. Net zoals de maanden ervoor. We hebben elkaar sindsdien niet meer gezien. Want dat mag niet.

Moraal van het verhaal: 'Wat was het leven toch goed bij Ranger Kees! Mogen we terug? Please, Kees. We zullen stil zijn.'

Hieronder is nog een kleine kwis om te zien welke deelnemer jij was dit kamp.

1. Je gaat op reis en komt aan in Nederland. Wat doe je?

-  Lekker genieten van de walletjes en proeven van het plaatselijke gras.
-  Je zoekt je een van de mooiste stranden en begint te filmen. Deze mooie omgeving heb je pas echt gezien als je ze op beeld vasthebt.
-  Hebben ze hier McDonald's?
- Je vraagt aan iedereen om te zwijgen. Nederland is tenslotte op zijn mooist als het stil is.
-  Je zoekt je een mooi vlak stuk Nederland uit en begint achterwaartse salto's te doen. Heerlijk, zo'n turnmat in de natuur.

2. Enkele locals vieren feest.

-  Leuk! Die knappe jongens willen met mij op de foto. Misschien kunnen we wel social media uitwisselen.
-  Je bekijkt alles vanop afstand. Locals, onbekenden. Die gierige Nederlanders zullen wel aan mijn voorraad willen zitten. Je slaat een extra noodrantsoen in. Jij kan vannacht hard gaan wanneer er schaarste aan voorraad is.
- Feest? Hoezo, feest! Je eist onmiddellijke stilte. Feest, dat doe je maar thuis.
-  Je doet een achterwaartse salto uit stand, drinkt zoveel mogelijk cider en gaat slapen.
-  Eindelijk! Locals. Je vraagt hen of ze de dichtstbijzijnde McDonald's weten zijn.

3. Je ziet een Nederlandse frangipane staan die niet de jouwe is.

- Deze frangipane is niet geschikt voor jullie leeftijd. Je neemt de frangipane mee en vernietigt haar voor de zekerheid.
-  Dat is de mijne. Die ga ik direct consumeren. Lekker.
-  Frangipane? Daar is mijn honger en dorst niet mee gestild hoor. Je rijdt per direct naar de McDonald's.
-  Je neemt enkele leuke selfies terwijl je veinst de frangipane op te maken. Hihi, leuk zeg.
-  Oh, ik zie zelfs drie frangipanes. Ideaal! Daarmee kan ik jongleren, terwijl ik salto's doe.

4. De avond valt over Zeewolde.

-  In het donker kan niemand mij zien falen. Ik probeer een vierdubbele achterwaartse salto nadat ik een cider heb gedronken. Ja lap. Ik ben helemaal stuk.
-  Ideaal, snel een vuur stoken en is zien wat er nog in mijn voorraad is. Shit, straks nog wat voorraad pikken zonder dat ze het zien.

- 🕒 Avond, ideaal moment om te gaan slapen. De rust, de stilte, heerlijk.
- 🍔 Ja, avond. Ik zou nu wel een Big Mac op kunnen eigenlijk. En chickenwings!
- 📷 Oh, de avond! Zo mooi. En die zonsondergang. Die moet ik vastleggen. Daar kan ik thuis nog vaak naar kijken.

5. Een scoutskamp, dat is ...

- 📷 Met mijn besties op reis. Weg van alle stress en leuke herinneringen maken voor mijn aftermovie. Zou ik hier een TikTok maken? Hihi!
- 🕒 In alle rust en stilte genieten van de natuur, weg van de stad, genieten van de omgeving. Straks maar eens op tijd gaan slapen. Morgen is een nieuwe dag.
- 👉 Chillen en de vrouwtjes titsen. Iemand een cider atten? Huh, wat, ik val om.
- 🍔 Chillen, eten, boiten. Iemand om het meeste chickenwings eten?
- 👥 Dingen bouwen, met water sleuren van de bron, vuur stoken en een goei pint erbij.

6. Je bent gisteren weer te hard doorgezakt.

- 🕒 Onmogelijk. Je lag er in nog voor de avond begon. Maar inderdaad, ik heb niet goed geslapen. Wat was dat lawaai toch?
- 👥 Hoezo, hard doorgezakt? Ik ben nog bezig. En doorgezakt ben ik zeker niet. Maar inderdaad, mijn voorraad is serieus geslonken. Rap aanvullen.
- 🍔 Ja, die avond was echt 100gr. boys. Kom vissen! Iemand McDoke steken?
- 📷 Ja, maar ik heb wel leuke foto's en filmpjes. Oee, vandaag zie ik er niet uit. Even een doucheke en de dag kan weer beginnen.
- 👉 Ja man, die cider kwam weer hard aan. Ik ga even in een boom klimmen.

7. Kampvuur, tijd voor een pagodevuur.

- 🍔 Loei, vuur! Dat moet groter. Amai. Heeft er iemand Chicken Nuggets?
- 🕒 Foei, vuur! Onmogelijk dat je hier dat vuur kan maken. Dat moet op de vuursteen en in de ton. Doof dit vuur maar onmiddellijk.
- 👥 Eindelijk! Ik dacht het er nooit van ging komen. Eerst even de koffer van de Volvo S40 met strak licht lederen interieur volsteken met goed wat houtblokken. En nog rap een bakske of twee meepakken.
- 📷 Daar kan ik een leuke selfie bij nemen. Amai, dat is hier warm! En dat vuur is groter dan ik! Wow!
- 👉 Geen vuur is heet genoeg voor mij. Ik kruip wat dichterbij in mijn slaapzak.

8. Tijd om naar huis te gaan.

 Ah, da's balen. 'k Had hier nog wel efkes kunnen blijven. Ik zal de Volvo S40 met strak licht lederen interieur al gaan halen.

 Nog rap wat afscheidsfoto's. Deze groep was echt de beste ooit. Ik ga huilen.

 Ah zonde! 'k Had het hier nog niet zo slecht. Maar thuis is er ook ne McDo in de buurt.

 Ik ga het hier wel missen, maar mijn beesten thuis, da's ook wel plezant. Misschien is er wel een goei feestje vanavond.

 Dat werd tijd. Al dat lawaai!

Benieuwd wie jij bent? Tel je resultaten op. Van welke symbooltjes heb jij de meeste verzameld?

👂 Jij bent Ranger Kees, Vera Viswijf, Olga Oliebol, de doorsnee verzuurde Nederlander uit de duizend. Je kan niet tegen het geluid van mensen om je heen. Je wordt al zenuwachtig als je hen hoort praten. Hé, wat is dat daar? Vandaag nog niet gekuist en gepoetst? Begin er maar snel aan. Niemand kijkt naar jou op. Enkel Brian heeft respect voor jou. Maar scouting is je onbekend. Is KSA niet meer iets voor jou? Kees Seuten Alliantie. Ja, Brian ben je nu ook al kwijt.

👉 Dag Jelle. Jij bent de acrobaat van de groep. Geen moment gaat voorbij of je wil onopvallend in de spotlights staan. Je imponeert met je prachtige turnmoves. Feesten, ciderkes, je geniet van het leven. Je wil graag beroemd worden. Volg Jelle allemaal op TikTok: @jellemanuel. The only way is up! En kom nu maar uit die boom.

📷 Jij bent de Annabel van de groep. Je laat geen seconde onbenut om het vast te leggen op camera. Dankzij jou kunnen we nog jaren nagenieten van deze mooie onvergetelijke trip. Aan alle fans: volg Annabel op TikTok: @annaboeri. Nog tot eind oktober is elke week een nieuwe aftermovie van het kamp. Lots of love!

🗨️ Dag Stijn en Lau. Groepsgevoel is je volledig onbekend. Je staat boven de groep. Je rijdt met de wagen, gaat zelfstandig naar Amsterdam, slaapt zelden of nooit. Je fungeert als waakhond. Je zorgt er eigenhandig voor dat niemand anders dan jullie de voorraad kan doen slinken. Pintje?

🍔 Je bent een puberale, vadsige jin, die nog niet klaar is voor de grotemensenwereld. Je wil hier en nu leven. Met anderen hou je geen rekening. Er is maar één groep en dat is de jouwe. Volgend jaar leiding worden? Dat lijkt mij geen goed idee. Blijf nog maar een jaartje plakken. We hebben op zijn minst nog een half jinjaar goed te maken. Wie fikst het volgend kamp? Zorg wel dat er McDonald's in de buurt is.

AKABE

Op zaterdag 1 augustus zijn we met de Akabe op kamp gegaan naar Terhagen. De kinderen hadden er duidelijk zin in, na zo lang thuis te zitten. Na de aankomst zijn we direct begonnen met de bedden in elkaar te zetten en alles uit te pakken. Zodra dat klaar was, leerden de leden het kampdansje. Eerst waren sommige kinderen wat verlegen, maar uiteindelijk deed toch iedereen mee. Na het eten hebben we met z'n allen de film 'Robots' gekeken.

De tweede dag begon al met mooi weer. We hadden er allemaal veel zin in. We speelden in de voormiddag een spel. We verdeelden ons in 2 teams. Er was een lange lijst met opdrachtjes die gedaan moesten worden. Na elk opdrachtje kregen de kinderen velletjes wc-papier. Deze werden dan op het einde gebruikt om propjes van te maken. Deze werden dan met verf naar een groot doek gegooid. Het team met de meeste verf op het doek won. In de namiddag hebben we zitten tekenen en



knutselen. We sloten de dag af met een sluipspel in het parkje voor ons terrein.

Op maandag hadden we een daguitstap gepland. We zijn naar de Schorre in Boom gegaan. Dit was een stevige wandeling, maar het was gelukkig mooi weer. Nadat de foeriers ons eten kwamen brengen, hebben we het blotevoetenpad gewandeld. Dit was een wandeling van ongeveer 2 km met verschillende ondergronden zoals stro, zaagsel ... We hebben nog wat gespeeld en een groepsfoto gemaakt, waarna we terug vertrokken naar het terrein. Na het eten hebben we slaapzakspelletjes gespeeld.

Op dinsdag was het tijd om Kapitein Haak zijn schat te gaan zoeken, maar hiervoor moesten we eerst zijn schatkaart stelen. De leden hebben alle piraten één



voor één moeten verslagen in verschillende proeven en uitdagingen. Eens de

schatkaart bemachtigd was, was het tijd om deze te gaan zoeken. Maar niet met dezelfde leiding als de leden gewoon waren. Het was namelijk leidingwissel in de namiddag. Samen met de foeriers hebben ze de schat opgegraven op een geheime locatie. De leiding heeft die avond gekookt.



Woensdag was de laatste volledige dag van het kamp. En we hadden nog veel te doen, ondanks de hitte. In de voormiddag hebben we met z'n allen een piratenschip gemaakt. De materialen hiervoor konden de leden verdienen door opdrachtjes te volbrengen. Het hoogtepunt was echter zonder twijfel het zwemmen. We zijn met de bus naar Duffel gereden en daar hadden we het zwembad voor ons alleen. Iedereen was duidelijk in z'n element. De glijbaan was voor enkele kinderen een uitdaging, maar deze schrik hebben de stoere piraatjes wel kunnen overwinnen. Het was al redelijk laat toen we terug aankwamen op het terrein. We hebben snel enkele hamburgers gegeten en de avond afgesloten met een feestje. Doodmoe is iedereen toen in bed gekropen.

Hierna zat het kamp er spijtig genoeg op. We hebben met z'n allen onze spullen ingepakt en het terrein opgeruimd. Daarna zagen de kinderen eindelijk hun mama en papa terug. (Want die hadden ze stiekem toch ook gemist). Met kleine oogjes, maar zeker voldaan, keerde iedereen terug naar het thuisfront.

VEROS

Wist je dat...

- Veros de afkorting is voor Vereniging voor Oud-Scouts, Oud-Gidsen, Ouders en Sympathisanten van Scouts Lint is?
- Veros een vzw is?
- Veros officieel werd opgericht in 1969?
- Veros haar vijftigste verjaardag vierde met een feestdag in oktober 2019?
- Veros meer dan 70 leden heeft?
- Veros leden van twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig en negentig heeft?
- Veros elk jaar op weekend gaat en dit al meer dan 30 jaar?
- Veros de Lintse scoutsgroep steunde in het plaatsen en financieren van lokalen in de Torfstraat, Zevenhuizenstraat, Bouwenstraat en Luitersheide?
- Veros nog steeds mee in staat voor het beheer van 't Luytershof?
- Veros al vanouds de barbecue op de Overgang mee verzorgt?
- Veros jaarlijks het Festival van het betere Vlaamse Bier organiseert in samenwerking met de jins?
- Veros reeds enkele jaren de grote brunch organiseert tezamen met de kapoenen?
- Veros in de toekomst hun lokaal zal zetten op domein 't Luytershof?
- Veros nu hun lokaal heeft in de Bouwenstraat?
- Veros alle weken dat lokaal openstelt voor leden, stam, leiding en ouders van leden en/of leiding en dat je elke zondag vanaf 16.30 uur welkom bent?
- Veros reeds verschillende jaren één of meerdere goede doelen steunt?
- Veros dit jaar maar liefst drie goede doelen steunt: Sklero'ken, Prinses Harte en Argos Assistance Dogs?
- Veros ook een Veros Loopteam heeft?
- Veros bijna alle maanden een activiteit probeert te voorzien?
- Veros de moeite waard is om lid van te worden?
- Veros met plezier antwoord geeft op je eventuele verdere vragen?
- Veros onder meer te bereiken is via info@veros.be?