

Augustus - September 2015



1 kompas

Augustus, 29, nummer 6

Programmablad van Scouts, Gidsen en Akabe Lint



in dit kompas...

- > Overgang in het 75ste werkjaar
- > Kampverslagen
- > Informatie over de inschrijvingen
- > Financiële ondersteuning

scouting,
da's
Durven.

Foto: Sr Robert Baden Jacky op Vakantiekamp.

Te laat? Vragen, klachten, opmerkingen, wil u zelf iets in 't kompas zetten?

✉ redactie@scoutslint.be ☎ 0474 77 23 45 (Waggy)

<http://www.scoutslint.be> - info@scoutslint.be

INHOUDSPAGINA

Inhoudspagina.....	2
Dag allemaal.....	3
Overgang.....	4
Inschrijvingen.....	5
Kapoenen.....	8
Welpen.....	13
Jojo's.....	19
Jonggidvers.....	22
Gidvers.....	24
Jins.....	29
Akabe.....	35
Leidingsverdeling.....	39
Hopper Shopper.....	40

Inschrijvingen voor de bbq op de overgang gebeuren via www.scoutslint.be

DAG ALLEMAAL

Liefste leden, beste ouders

Er staat weer een nieuw scoutsjaar voor de deur. Een jaar met nieuwe vrienden of juist oude vrienden, nieuwe leiding en een nieuwe tak.

Dit jaar mogen wij u een **nieuwe groepsleidingsploeg** voorstellen: **Jeroen Thys** (oud-leiding) of ook gekend al Bingo, **Christophe** ofwel Conrad (3^e jaars leiding) en **Jochem** (4^e jaars leiding). We zouden graag de oude groepsleiding: Dorien, Jaimy en Savanne willen bedanken voor het afgelopen fijne jaar.

Wij zullen samen met de rest van de leidingsploeg jullie kleine kapoen of ondertussen al grote kapoen een spetterend jaar bezorgen.

“Wanneer begint het nieuwe scoutsjaar?” hoor ik jullie al luidkeels roepen. De **eerste vergadering** van het jaar is op **27 september**, maar vooraleer de eerste vergadering plaats vindt, is het onze jaarlijkse **overgang op 12 september**. Meer informatie over de Overgang vindt U achteraan het kompas.

Voor de **tweede vergadering** zal u geduldig moeten wachten op **11 oktober**, want van 2 tot 4 oktober is de leiding het geld van de inschrijvingen gaan vergokken in Las Vegas, onder goedkeurend oog van de groepsleiding en de verbonds-commissaris hemzelve.

De derde zondag van september is een grote dag in de Lintse geschiedenis, **Suikeren Zondag**. Het werken op de akkers was dan gedaan en gingen de Linterenaren goed feesten. Dat gaan we dit jaar ook doen. Wij nodigen iedereen van harte uit op **20 september** het scoutsdorp te bezoeken in het park. Verder zijn er tal van activiteiten voor jong en oud.



Een stevige linker

Jochem - Jeroen - Christophe

(In volgorde volgens de foto's)

Scouts, Gidsen & Akabe Lint presenteren hun jaarlijks

zat. 12.09.15
OVERGANGSFEEST

PROGRAMMA

**14u: Overgangsmachine
2ehands & kinderaanimatorie**

17u: Leidingsbekendmaking

18u: Barbecue* tuu de jins

20u: Kampvuur & jeneverbar

*** INSCHRIJVINGEN BBQ**

www.scoutslint.be/overgang

**Scoutslokalen Luytersheide
Luytersheide 5, 2547 Lint**

**SCOUTS
GIDSEN**

INSCHRIJVINGEN

Huidige leden kunnen hun inschrijving verlengen via een online formulier op www.scoutslint.be/inschrijvingen.

Ook **nieuwe** leden schrijven zich in via een online formulier op www.scoutslint.be/inschrijvingen. Deze inschrijvingen zijn gestart op 15 Augustus. Bij verschillende takken wordt er gewerkt met een wachtlijst. Huidige leden en leden van broers en/of zussen krijgen voorrang. Nadien worden vrije plaatsen opgevuld naar volgorde van inschrijving. Hierover ontvangt u later nog een mailtje.

Het financiële plaatje

De werking van elke tak wordt ondersteund door geldactiviteiten (spaghettivond, soepslag, frituur...) maar daar kunnen we natuurlijk niet alles mee dekken. Voor takweekends en groepsweekenden wordt 20 a 30 euro gevraagd. Voor een kamp betaal je normaalgezien 10euro per dag.

Het lidgeld bedraagt voor het eerste kind van een gezin €45,00. (39 euro voor de verzekering en 6 euro voor het kompas, ons 2 maandelijks programmaboekje). Vanaf het tweede kind betaalt u €39,00 (enkel de verzekeringsbijdrage).

Financiële ondersteuning

We vinden het erg belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te kunnen genieten van zijn scoutserveringen. Maar inschrijvingsgeld, een nieuw uniform, weekends en kampen, ... als je dit allemaal optelt kom je aan een aardig bedrag dat je nodig hebt om daarvan volledig te kunnen genieten. Daarom zouden we graag iedereen willen ondersteunen die niet over de middelen beschikt.

Ondersteuning kunnen we onder verschillende vormen bieden, zoals: gespreide betaling; ondersteuning door het OCMW, Scouts & Gidsen Vlaanderen en Scouts, Gidsen & Akabe Lint; ...

Je contactpersoon hiervoor is Benjamin Zaman (Benjamin.Zaman@scoutslint.be, 0478 17 47 97). Samen kunnen we ongetwijfeld tot een gepaste oplossing komen.

Fiscale Aftrekbaarheid

Wist je dat je verschillende kosten voor de Scouts (zoals onze jaarlijkse kampen) kan inbrengen als vermindering op je belastbaar inkomen?

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen tot 12 jaar inbrengen als vermindering op hun belastbaar inkomen. Deze kosten kunnen dan worden afgetrokken van de belastingen.

Sinds september 2005 kan de opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar worden gebruikt om het belastbaar inkomen in vermindering te brengen. Sinds kort omvat dit ook jeugdverenigingen en jeugd- en sportkampen. (inclusief Scouts, Gidsen & Akabe)

Dit wil zeggen dat de kosten die gemaakt worden voor de scouts-kampen in aanmerking komen tot vermindering van het belastbaar inkomen.

Welke kosten kan ik inbrengen?

Alle kosten die gepaard gaan met “algemene” activiteiten, zoals scoutskampen of speelpleinwerking. Deze kosten zijn 100% aftrekbaar.

Kosten voor bijvoorbeeld een sportkamp vallen onder de noemer “specifieke” activiteit, en zijn slechts voor 50% fiscaal aftrekbaar.

Wat heb ik nodig?

Om te bewijzen dat je zoon of dochter meedoet aan activiteiten van Scouts Lint is er een attest nodig. Zo'n attest bestaat uit 2 delen.

In het eerste deel wordt door de gemeente bepaald dat Scouts Lint een erkende jeugdbeweging is, en dus in aanmerking kan komen voor dit fiscale voordeel.

In het tweede deel, dat wordt ingevuld door Scouts Lint zelf, geven we aan op welke periode het scoutskamp is doorgedaan. Hierop dienen volgende zaken wettelijk vermeld te staan:

- Naam & Voornaam van je zoon of dochter
- Geboortedatum (opgelet: enkel kinderen < 12j komen in aanmerking)
- De periode waarin je kind werd opgevangen, dit enkel tijdens schoolvakanties.
- Het aantal opvangdagen
- Het dagtarief dat gehanteerd werd. Er is een maximumbedrag van 11.20 eur per dag aftrekbaar.
- Het totale bedrag van het kamp

Na ontvangst van dit attest heb je bewijs van het bedrag dat je hebt betaald voor het scoutskamp van je kind. Het is dit bedrag dat je fiscaal in minderheid kan brengen.

Meer weten?

Wij zijn tenslotte maar een scoutsgroep en van fiscale aftrekbaarheid kennen we ook maar de basis. Als je meer informatie wil, over de praktische werking hiervan of specifieke vragen hebt, kan je altijd contact opnemen met de gemeente of de provincie.

KAPOENEN

Zaterdag 4 juli in de vroege ochtend...

Alle kapoenen stonden klaar op perron 3 om te vertrekken.



We namen afscheid van de mama en de papa en stapten na een groepsfoto vol moed op de trein naar Chakamaka. Na onze tickets te laten knippen bij de conducteur kwamen we aan en namen we rustig de tijd om onze koek op te

eten en een dikke laag zonnecrème op onze huid te smeren.

Na een helse wandeling in de bloedhete zon kwamen we eindelijk bij onze kampplaats aan midden in de Chakamadese bossen. Door de zware wandeling zijn we veel van onze krachten verloren die we terug kregen door de overheerlijke boterhammetjes van de mama's (of papa's) op te smullen. Hierna mochten we ons bedje maken waar we de volgende vijf nachten in sliepen.

In de namiddag werden we in verschillende stammen verdeeld dat gedurende heel het kamp ons team vormde. Uiteraard moest elke stam een vlag hebben, dat werd onze eerste opdracht die we in ons team moesten uitvoeren. Nadien moesten we een naam verzinnen voor onze stam, de vier namen waren: de kapoenen, de scouts, de minions en de dolfijnen. Omdat de vier stammen grondstoffen nodig hadden om hun stam terug op te bouwen werd er het spel smokkelroute gespeeld waarbij de leiding op verschillende plaatsen in het bos verstoppt waren met elk een kaarslichtje en een grondstof. We konden grondstoffen verdienen voor onze stam door te sluipen naar het kaarsje en het uit te blazen.

Onze buikjes werden 's avonds gevuld door het heerlijke eten van onze koks en na de afwas mochten we ons klaarmaken voor onze eerste nacht.

De volgende dag werden we waker om half zeven en speelden we buiten in het bos enkele kleine spelletjes. Omdat elke stam huizen nodig had om in te wonen zijn we in de voormiddag kampen in het bos gaan bouwen gevolgd door een lekker middagmaal. In de namiddag begonnen de grote Chakamadese spelen waarbij elke stam het tegen elkaar moest opnemen in verschillende water disciplines. De tweede dag werd afgesloten met alweer een lekkere maaltijd van de foeriers!



Na weer enkele kleine spelletjes in de vroege ochtend en een overheerlijk ontbijt vertrokken we met iedereen naar het Zilvermeer! Om terug wat energie te krijgen van het spelen in het water en het zand kregen we van de foeriers lekkere smosjes en nadien werd er nog vele keren van de waterglijbanen gegaan met hoge snelheden. Omdat we vol hingen met zand besloot de leiding dat we moesten douchen, door de strakke planning van de mannelijke leiding waren de jongens als eerste gedoucht en nadien konden we al gauw onze voetjes onder tafel schuiven want er was weer een lekkere maaltijd gekookt, deze keer was het spaghetti!



De vierde dag begon zoals gewoonlijk met om half zeven de leiding uit hun bed roepen zodat we nog een keer buskestamp in het bos konden gaan spelen gevolgd door een lekker ontbijt. Na het tandenpoetsen speelden we nog een bosspel met de verschillende stammen waarbij we kwartetten moesten vormen. Het team met de meeste kwartetten won en kreeg meer voorwerpen om aan hun ketting te hangen. Na het middageten gebeurde er iets speciaals, de fouriers werden onze leiding en de leiding werden fouriers. Om de dag af te sluiten aten we macadam (aardappelpuree, ajuin, gehakt en veel saus).

De voorlaatste dag is aangebroken en begint zoals elke dag met het zelfde ritueel gevolgd door een knutselvoormiddag. In de namiddag had de leiding nog een verrassing, ze hadden een springkasteel laten komen! Maar we mochten niet op het springkasteel zolang ons actje voor de bontenavond niet klaar was. Na het heerlijke avondmaal was het dan zover, we moesten ons actje doen voor alle andere kapoenen. Er waren kapoenen die een mop vertelde of danste, maar ook een aantal die een acrobatische voorstelling gaven. Na de bontenavond was er nog een feestje met muziek, chips en frisdrank om de laatste avond van het kamp af te sluiten!



Vandaag was het zover, onze laatste dag, uiteraard gunden we onze leiding geen nachtrust want we waren alweer om half zeven wakker, klaar om van deze laatste dag te genieten! Allereerst moesten we snel al onze bagage inladen want nadien moesten we het bos intrekken met onze indianen kleren aan want onze stammen werden bedreigd door trollen die in het bos zaten. Nadat we de trollen hadden verjaagd kwam prins Ferdinand op zijn paard aangereden om ons te bedanken. In de namiddag hebben we nog wat kleine spelletjes gespeeld tot alle mama's en papa's aangekomen waren. Na nog even het avondlied te zingen was het kamp gedaan en mochten we onze ouders gaan knuffelen.

Kapoenen, bedankt voor dit geweldige kamp en tot volgend scoutsjaar!

Jullie leiding Cinta, Enio, Jeroen en Simon



WELPEN



Voor het kamp: Welptechnic (bedrijfje van de welpenleiding) werkt tot 's nachts door om de teletijdsreismachine op tijd klaar te krijgen voor het testkamp!



Dag 1: We overleven deze bloedhete eerste dag met het personaliseren van onze drinkflessen en het bouwen van ons eigen zwembadje. Reizen lukt nog niet want onze teletijdsreismachine is voorlopig nog kapot.



Dag 2: Nadat de foeriers hun 'The timetravel shop' geopend hadden vertrokken we door de tijd en ruimte om de dinosaurussen uit te laten sterven omdat Kevster hen had laten leven tot in de oertijd en hiermee de mensen te redden.



Dag 3: Vannacht had Kevster de geschiedenis weer veranderd en moesten we Roger helpen zwartbaard te verdelgen. Uiteraard is dat gelukt! Kevster hebben we nog niet.



Dag 4: Nadat we hoorden dat Kevster Woodstock had afgesloten, reisden we terug naar de golden sixties. Na het heropenen veroverden we de wereld met liefde/haat. ©Welptechnic



Dag 5: Vandaag reisden we in de namiddag terug naar de klassieke oudheid om te genieten van de thermen samen met Adrianus!



Update dag 5: Belofteavond #scoutingdna



Dag 6: Vandaag reisden we Kevster achterna naar het begin en einde van de Franse Revolutie met barones Christine.



Dag 7: Kevster stierf deze ochtend in de teletijdreismachine. Het is niet aardig, maar dan maakten we er maar een bonten avond van!



Dag 8: Terug thuis van een geweldig kamp, bedankt welpen voor het leuke kamp!
Tot op de overgang!

Rikki-Tikki-Tavi – Oe – Bagheera – Chil – Jacala - Wontolla

JOJO'S

Daar stonden ze dan, allemaal in tranen net voor ze werden uitgewuifd door de kinderen en hun fantastische leiding. Want zij gingen op kamp! Negen volle dagen pret en plezier stond er op het menu. En de eerste dag was het al meteen prijs! met volle goesting zongen we de welgekende liederen uit volle borst: "Schudden met da kontje! Snollebolleke!"

Onvermoeid kwamen we aan op het kampterrein te muizen om ons meteen te installeren. Uiteraard stormden alle kids de kamers binnen om de beste plekjes eigen te maken. De dag was natuurlijk nog niet voorbij. Na het avondeten zette het swingpaleis de hele omgeving ondersteboven!

Donderdag werd ingezet met een heus girly girls en macho mannenmoment. Make up en roddelblaadjes waren bij de dames op hun plaats terwijl de stoere boys hun eerste kampen bouwden, bommetjes afstoken en bier dronken (water uit bierflesjes om de ouders gerust te stellen).

Na het middagmaal werden de troepen bijeen gezet om televisie te maken. Acteerprestaties en originele ideeën werden met professionele kennis afgewogen en beloond. 'S avonds was het de eerste nachtwacht en mocht een Nepa de kaars bewaken in het bos en erna slapen in de tent.

Vrijdag hebben we het grote 12-urenspeel gespeeld. Hier moesten de leden o.a. elkaar uitdagen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Verder moesten ze ook voorkomen dat ze zonder geld kwamen te zitten want dan moesten ze naar het dodenrijk. 'S avonds was het nachtgewenning. De kinderen moesten alleen naar een verlaten schuur wandelen, waarna er een verhaal werd verteld over het jongetje Alex die sinds zijn 10 jaar elke avond naar de schuur terugging. Toen er Alex die avond ook daadwerkelijk in de buurt van de schuur verscheen, kregen de kinderen toch koude rillingen. Gelukkig was het verhaal verzonnen door de leiding en was de persoon een onschuldige oud leider.

Zaterdag was het tijd voor een uitstap en gingen we met de fiets naar het recreatiepark in Hofstade.

De zon straalde wederom en zo konden we uren in het water vertoeven, ravotten in de speeltuin en voetballen, volleyballen en kubben op het gras.

Zondag was de zon weer in zijn gulle bui en werden we van 's morgens vroeg overgoten door heerlijke ochtendzonnestrallen. Maar bij het ontbijt begon het ineens te jeuken, en het hield maar niet op. Zeker toen een aantal leden eens keken waar ze krabden en zagen vol onthutsing dat toch wel héél veel muggenbeten hadden. Uit voorzorgen werd de huisarts gecontacteerd en heeft na nader onderzoek het medische rampenplan afgeroepen nadat er was vastgesteld dat we met een heuse vlooienplaag zaten. Een ware nachtmerrie, zeker voor onze kids die helemaal uit hun dak gingen omdat ze ten eerste naar huis moesten en ten tweede, het ergste van al, werden wijsgemaakt dat ze hun knuffels niet meer zouden terugzien. Hemel en Hel stortten die dag in, gecontroleerde chaos zou je kunnen zeggen.

Daar zaten we dan, terug in Lint door die dekselse vlooien!

Gelukkig regelden enkele ouders dat we ons kamp in de Witte Merel en het Veros konden voortzetten. De Tour de France kwam maandag langs Lier en dit konden we dan ook niet links laten liggen. Het hoogtepunt voor de “kids” was uiteraard de reclame karavaan die massaal met snoep en gadgets gooide. In de namiddag hebben de leden zich van hun grappigste kant laten zien tijdens het benidorm bastards spel. Terug goed en wel aangekomen in Lint wachtten twee journalisten ons op in de Witte Merel om ons te vereeuwigen in de krant als ‘hét vlooienkamp’ en 's avonds moesten enkele jojo's zich weer dapper houden voor de nachtwacht.

Dinsdag was het zover: omgekeerde dag! In de voormiddag hebben we het grote FC De Kampioenen toernooi gehouden met talrijke sporten. Verschillende ploegjes streden om de overwinning. Maar er kon slechts één winnaar zijn. Daarom bekwamen de twee beste ploegen elkaar in de allesbeslissende koningsbal finale. Na de middag namen de foeriers de rol van leiding met glans over en maakte de leiding een heerlijke brunch! Ook 's avonds was er nog tijd

voor pret. Jongens en meisjes speelden romantisch tezamen in het casino.

Elke jojo droomt ervan een echte scout te worden. Bijgevolg was het woensdag tijd om hun technieken bij te spijkeren. De jojo's deden een heuse oriëntatiewandeling en kookten overheerlijk op een woudloperskeuken. Aangezien het reeds het laatste avondmaal was, wilden de foeriers ons nog eens verwennen met een BBQ. Na al het gesmul, gingen we een lange avond tegemoet. Eerst lieten de jojo's zich op de bonte avond van hun beste kant zien en daarna trokken ze hun dansbeentjes aan voor de fuif! Rond middernacht waren de jojo's doodop en streken ze neer in hun bedjes.

De ochtend nadien was er treurnis alom: de laatste dag van het kamp was immers aangebroken!

Nadat de Witte Merel terug spick en span was gemaakt, stond er de ceremonie op het programma. Elke jojo kreeg aan het kampvuur een badge en een mooie T-shirt als aandenken voor dit fantastische kamp. Hiermee was het kamp helaas afgelopen en mochten de jojo's vlooienvrij naar huis.

Daarom bedanken wij de jojo's: Rick, Dorien, Jasper, Kobe, Niels, Senne, Wout, Lancelot, Louise, Jelle M, Jelle B, Jolien, Leonard, Tim, Witse, Lennert, Frauke, Dennis, Jens V, Jens W, Tibo, Saar, Wannes, Timo, Dante, Joppe, Rani, Sem, Marlies, Lois, Fran, Stan, Jinne, Nika, Kaat, Elias, Siel, Silke, Witse, Pieter Jan, Dries & Ode.

De foeriers: Pieter, Jelle, Dorien & Lisa

En ook de ouders!

Groetjes van de jojo leiding,

Wannes, Floor, Lukas & Willem

JONGGIDVERS

Op 1 juli vertrokken de machtige en geweldige Jonggidvers op het meest fantastische en leukste kamp ooit!

Hoewel we pas 1 juli vertrokken spraken we 30 juni al af om de camion in te laden! Er moest veel materiaal mee maar, geweldig als de kids zijn, was dit in 1 2 3 geklaard. De dag erna spraken we af om 7u15 aan het station in Lier. Na de nodige kussen en knuffels voor de ouders vertrokken we met de trein richting Bomal, een klein dorpje in de Ardennen. Eenmaal daar aangekomen gingen we met ons stalen ros verder richting kampterrein. Op deze 7km lange tocht moesten heel wat leden hun best doen om de leiding bij te houden. De leiding was te sterk in de beklimming en veel leden moesten te voet naar boven. Zodra we allemaal aan kwamen op het terrein moest de camion verder worden uitgeladen, dit ging wederom super vlot, dat kan ook moeilijk anders met zo een fantastische Jonggidvers. Verder die dag werden er nog wat tenten opgezet zodat we konden slapen.

De volgende dag werd er verder opgebouwd. Er werden tafelshelters gebouwd en veel putten gegraven. Deze putten werden dan in de loop van het kamp weer gevuld met afval van etensresten of kak. Kort kregen we even bezoek van de politie om te melden dat we braaf moesten zijn en geen kampvuur mochten maken vanwege de hitte.

De 2 dagen die volgden werden er fantastische prestaties neergezet door de Jonggidvers. Zij wandelden een tocht waar Ironman nog een puntje aan kan zuigen. Dit gebeurde natuurlijk allemaal op de 2-daagse die elke jonggidvers vlot uitwandelde. Hier kwamen natuurlijk wel een paar bleinen bij kijken maar dat is normaal, gelukkig was de leiding hier op voorzien en werden de nodige compeed plakkers aangebracht op de toen al stinkende voeten van de leden. Na een lekkere maaltijd bereid door onze topfoeriers werd er geslapen op een veld van een plaatselijke boer. Het slapen gebeurde in openlucht, maar veel geslapen werd er niet, we hadden wat last van de plaatselijke wildernis en van de hitte. Het was die

nacht maar liefst 25°C, de warmste nacht ooit gemeten in België. De volgende dag werd er weer gretig gewandeld en ontelbare kilometers afgelegd.

Na 2 dagen flink wandelen hadden de leden wel wat rust verdiend. Gelukkig had de leiding wel verwacht dat de leden moe gingen zijn en mochten ze uitslapen. Die dag werd alles op het gemak gedaan, er werd eens gezwommen en er werd rustig gekookt en nog wat ontspannen. Nu de leden uitgerust waren, konden we er weer 2x zo hard tegen aanvliegen. Dit deden we met het 24uren spel en Jogi-eis. De leden werden het bos in gestuurd om daar een onderkomen te bouwen voor 1 nacht. De leden kwamen met allerlei kampen en onderkomens af en sliepen een nachtje in het bos.

De dagen erna gingen we kajakken op een rivier waar nauwelijks water opstond en dat zorgde voor de nodige problemen. Op vele plaatsen moest er uitgestapt worden en de boot al wandelend terug naar een dieper stuk getrokken. Na een goede 2 à 3 uur kajakken kwamen we aan en werden we terug gebracht naar het vertrekpunt. Vandaar passeerden we nog even in Barvaux waar de leden zich even konden uitleven en hun snoep voorraden terug aanvullen.

Het kamp zat er weeral bijna op. We hielden nog een mannen- en vrouwendag. De vrouwen smeerden wat crèmekes op hun gezicht terwijl de mannen een lepel maakten uit een blok hout uit het bos. Maar de leukste activiteit van het kamp moest nog komen: OPRUIMEN! Alles moest afgebroken worden, tafelshelters, HUDO... De Jogi's werkten hard en de afbraak ging vlot. Zoals altijd hielden we de laatste avond nog een barbecue waar de leden hun buikje rond aten en terug blikten op een leuk kamp. Die avond aan het kampvuur werden de beloftes van de leden overlopen en genoten we nog wat van elkaars gezelschap bij het licht van een vuurtje.

De volgende dag kwamen we aan om 17uur in het station van Lier waar het 11 dagen geleden allemaal begonnen was. Het was een geweldig kamp en we hopen dat de Jonggidvers er ook van genoten hebben. Dank u dat jullie er bij waren en bedankt Kaatje, Yanto, Domien en Bastiaan voor de goede zorgen.

Joris, Annelies, Akela, Christophe en Mitchel

GIDVERS

13/7

Wij zijn 's morgens vertrokken in het station van Lier, iedereen was super blij dat we eindelijk op kamp konden vertrekken. Na 3 uur op de trein, kwamen we aan in het station van Bomal. Vandaar zijn we naar het kampterrein gefietst. Het duurde lang want we moesten heel de tijd gigantische bergen op fietsen! Na veel zweten en voor sommige verkeerd rijden, zijn we eindelijk aangekomen. Toen moesten we alles opbouwen, niet meteen het leukste klusje. Maar 's avonds kregen we lekker eten gemaakt door de foeriers.

14/7

De tweede dag moesten we weer opbouwen. Maar iedereen deed mee en was gemotiveerd vanwege de puntenverdeling. Hoe harder je meewerkte hoe meer punten je kreeg.



15/7

De derde dag moesten we vroeg uit de veren want het was al direct driedaagse. De punten die we verdient hadden met het opstellen konden we gebruiken in het winkeltje, zo kon je extra eten kopen. De tocht was lang en iedereen zijn voetjes deden heel veel pijn. De glazen pot van A., gevuld met zijn kak heeft heel de tocht mee beleefd in Brent zijn rugzak. Ik (M.) en E. moesten ook heel erg dringend een drolletje leggen. Dus hebben we besloten dat we onze kaka die van A. gingen laten vergezellen. Wanneer we eindelijk op de eindplaats waren aangekomen ben ik samen met L. en E. een slaappleats gaan zoeken. Die hadden we ook gevonden. De scouts van Wijnegem. Ze hadden ons verteld waar ze zaten. Onze lieve leiding begeleidde de tocht naar de scouts van Wijnegem. We hebben de scouts nooit gevonden en hadden dus geen slaappleats. Omdat er geen drinken

was, het pikkedonker was en heel ver, zijn er een aantal mensen flauwgevallen, er moesten er een paar overgeven en er was ruzie vanwege de spanning. Alsof dat nog niet genoeg was, was de auto ook ineens nog stuk. In de pikkedonker, super eng... Uiteindelijk was er een lieve scouts van Tiegem die ons liet overnachten.



16/7

De toeristendag. Een super leuke dag. Iedereen kon zijn voeten laten rusten en lekker eten. Kakken op een wc, pizza eten, gewoon lekker niks doen. Die avond had de chiro van Booischot ons een slaapplek beloofd. Maar toen we aan de deur stonden lieten ze ons niet binnen. We hebben dan in een tent op een voetbalveld geslapen die er nog stond van een feestje. Allez, geslapen... Veel geslapen is er niet... Onze lieve L. hield namelijk de hele nacht iedereen wakker. Om 6 uur zijn we terug naar de kampplaats vertrokken... 6 uur 's morgens... We hebben onze groep in twee gesplitst, de ene helft wandelde het uit, de andere groep lifte. De liftende groep was er om 9 uur. De groep die gewandeld heeft om 12u. Ik was toch trots op mijn wandelgroepje die alles uitwandelde. Wanneer we aankwamen op het terrein werden we herinnert aan nog enkele groepsopdrachten die door een minderheid van de groep toch tot een goed einde werden gebracht.

17/7

Dag 6, het was relaxatie dag.. We zijn heel de dag naar de rivier gegaan. Het was prachtig weer en iedereen was super gelukkig dat we een dag niks konden doen en in het nog wel warme water konden gaan.



18/7

De zevende dag zijn we begonnen met een monopolie spel. Mijn groepje had natuurlijk gewonnen. De punten die we hadden verdiend bij het winnen, waren handig voor de geplande survival die helaas niet door ging vanwege de vele regen. Daarom zijn we begonnen aan de totemisatie: lang praten , lang stilzitten en veel bespreken.

19/7

De tweede en direct de laatste dag voor de totems te bespreken. Ook de groepsopdracht voor de eerstejaars werd al uitgevoerd, ze werden geblinddoekt en moesten een mooi pad, begeleid door kaarsjes, volgen naar hun zelf opgezette survivaltent. Ze moesten heel de nacht de kaars bewaken die de getotemiseerden moesten uitblazen.



20/7

Dag 9. De belangrijke dag! Wanneer de eerstejaars terug kwamen van hun nachtje survival ging de groepsopdracht verder. Ze moesten allemaal samen opdrachten uitvoeren om binnen te mogen op

het kampterrein. Daarnaast had iedereen een kleine opdracht die bij zijn karakter paste. In de namiddag startte iedereen zijn persoonlijke opdracht die iedereen met volle overtuiging heeft uitgevoerd. De ceremonie werd klaargemaakt en was echt de moeite waard. Heel mooi, iedereen heeft verdiend zijn totem gekregen! De totems zijn: Dromedaris (Anke), Schoenbekooievaar (Seppe), Pitta (Thomas), Gnoe (Ellen), Baloe (Brent), Secretarisvogel (Elinne), Steenbok (Maarten), Slaapmuis (Robin) en Sikahert (Lowie).



21/7

Dag 10 zijn we gezellig allemaal gaan kajakken. Kajakken doe ik echt niet graag, menig gidver trouwens ook niet. Ondanks dat was het super gezellig, het was mooi weer, stralende zon en warm! Mooie dag. Toen we terugkwamen op het kampterrein, lag er allemaal as... Dat was de vuurshelter. Zonde van de balken en het materiaal, en zeker zonde van de kleren die er aanhingen :(.



22/7

Die nacht hadden E. en ik een zonnslag en hebben alles ondergespauwd, overdag hebben we alles afgebroken en 's avonds was het kookwedstrijd en een heerlijke BBQ!!!



23/7

De allerlaatste dag :(het leuke kamp was voorbij... De laatste dingen werden afgebroken en de camion werd ingeladen. Tot dat de chauffeur zei dat hij terug moest worden uitgeladen omdat het te zwaar werd voor de camion... Dan werd het emotioneel zwaar :(. Onze lieve leiding en foeriers offerden zich op om langer te blijven en de volgende camion in te laden, dus moesten we eerder afscheid nemen. We zijn daarna naar Bomal gefietst, hebben de trein genomen, en konden terug naar onze mama's en papa's gaan.



We, the Jins went to Italië, Jonas forgot his paspoort. That's why we left very later! We forgotten Pieter and Maya! Q belt the MNM on the way. He mochten nicht the greets doen to the other jins. The first day we slept for free.



Next day we drove some more, played a game in Ravenna, and we arrived on very pretty camping by the sea. In rimini. (ola ça rijmt) We have gezwommen and we stept in Rimini. The volgende day we went in the sea with a lot of sharks and then we went to a building, which was a shop, and we did the cookingwedstrijd.



And the team of the pirates won and we went to a very duur party #10€ for a beer. Next day, 19th of july, we went to the beautiful country San Marino, which is the favourite land of leider Waggy. It was a national feestday there. So there were a lot of verklede boys there, with pijl en bogen and trommels. We played a game there and Blue won. It was beautiful.



Later that day we went to the strand, we played guitar on the beach, with Karen, me and my guitar. Ooooh the next day was nice, we kreeg a surprise, we had a lot of aquafun in aquafan (a waterpretpark). It was nice #putyourhandsup.



That evening we went to the kermis, we went in the horrorway, with a real man, some kids went in a spiegelpaleis, and we went in some other cool attracties who went overkop. The next day we reden to the next sleeping place. Britt molt the car, Cassie, Margi, Lizy and Julie have now a trauma. Then the kids had twodays. We needed to wandel a lot in the sun while the leaders and cooks went partying, until the stupid kids called because they had a sunstroke or something and the leaders needed to get these kids.



Stijn lost the cart while he was binairi telling with the Karen. Kids walked in their underwear. Went to the Mc Donalds and then they arrived. Good job kids. They went swimming on the new beautiful stay place with these very pretty badmutsen. Kids zeurt a lot over there bleinen and Waggy went to the spoed with Ellen and Xana for their legs. On the evening we went to the beach, because the camping was very saai! We played zwartebox there and werewolfs. Many childs go a sleep vroeg because zij were very moe.... Next day early in morning Waggy went opnieuw to the spoed for Anaïs her eyes now.



There the first years had to do their group totemisation in Chioggia, which was a nice city, but we needed to stop the spel because the politie didn't like that we bonden vast the first years. Mathias was vastgebonden very well, nobody know's where he was. Some awesome people went with the voet home and de other even more awesome people was waiting till the foeriers come halen hun in Chioggia. That night the first years needed to do their second part of their groupstotemisation. They needed to blow out the kaars. And there were a lot of kwals in the sea. Karen was crazy. Next day, Friday the 24th we went to Venice!!



With the boat, that boat was a very good place to sleep a little bij. Almost everybody slept on that boat. The leiding had organiseerd a game for the kiddos there but most of the kids couldn't even find the place where we had spoken af, except for 2 groups. So we couldn't really play the spel. We had a nice day of free time after that it was really nice, a lot of people buyed new sunglasses and then the verkochten it to the other jins. That night we went eating with a beautiful view. It was very gezellig. We ate very good and we drank very good.



We wanted to go have a gezellige party, and we had some drink with us on the road in a car. It was cozy. De volgende day we had the first day of totemiseren. Boringg. But it was also a nice day because we could swim a lot tussendoor. The day after we left to go to the last locatie. There we set our tents, it was difficult because there were a lot of rocks in the grond. Then we started with totemiseren again. We did, for the first time that camp, a very fun campfire. Than we go a sleep in the tents that were very goed opgezet. Next day was the same, but that avond we played the pilot game, the game who was georganiseerd by our great kocks, only a third of the leading group won. The leiders were mixing grappa with cola and Domien gave over. Tuesday the 28th of July, the firstyears had to do their solo opdrachten, after we had to haal a lot of wood from the bos. Then all of the

ScoutsNieuws.be

PM Akabe lint
Scouts, Gidsen en Akabe lint
O.L.V. Widders – Ten Bosch lint

Het laatste scoutsnieuws dagelijks bij jou in de brievenbus dankzij de ScoutsNieuws krant.

EXCLUSIVE NEWS TODAY

AKABEESTIG BOERDERIJKAMP

HET WEER

Mol
ma
Zonnig

32°C



01/08/15 VAN LIER NAAR MOL

Zaterdag 1 augustus vertrok de Akabe van Scouts lint naar hun kamplokaal in Mol. Zeven dagen lang vertoeven de kinderen samen met hun leiding en foeriers in de scoutslokalen van Mol Sluis. Wij volgen hen zeven dagen lang op hun boerderijkamp.

Om 10 over 11 spraken we zaterdag 1 augustus af aan het station van Lier. "We hebben toen gewacht tot iedereen er was, waarna we afscheid namen van de ouders en op de trein naar Mol stapten", getuigde Gillian. "En om 11u27 vertrok onze trein", getuigde Benjamin.

01/08/15 BINGO-ONTDEKKINGSTOCHT

Yana wist ons te vertellen dat de akabes te voet van het station naar het kampterrein wandelden: "We kregen kaartjes met prentjes op om Bingo te spelen tijdens het wandelen. Als we vier dezelfde kaartjes hadden, kregen we een kwartet." "Met dat kwartet mochten we het muzikaalpak openen", vulde haar broer Yanrick aan, die ook mee op kamp is. In het muzikaalpak zaten gepersonaliseerde boeren- en boerinnensjaaltjes die de akabes meteen in de juiste beestige sfeer brachten.

Aangekomen op het kampterrein speelden ze allemaal spelletjes om de verschillende lokalen en de bijhorende regels te ontdekken. Nadien kregen de akabes een echte scoutsmaaltijd voorgeschoteld: "SUPER LEKKERE MACADAM", riepen de leden in koor.

's Avonds moesten de kinderen sluisen en koelervlaaien uit potjes likken om te ontdekken waar ze de volgende dag heen gingen. "Op de bodem van de potjes stonden letters, die letters vormden samen het woord dierenmarkt", getuigde Indra aan ScoutsNieuws.

02/08/15 JEANNINNEKE DE KIP



"De volgende dag wandelden we naar de markt en speelden we Wie is het? met dierengeluiden", vertelde akabe Ellen Mortelmans. De kinderen kregen elk een dier toegewezen en moesten achterhalen welk dier ze op de markt moesten kopen. "De leiding was vergeten welke richting ze uit moesten lopen", grinnikt Glenn, "dus moesten de akabes de weg wijzen!" "En ik was de baas", riep Dana uit. De mooie witte kip die de leden kochten werd Jeanninneke gedoopt. Ze kreeg van de foeriers zelf een ren om vrij in rond te lopen, versierd met kleurrijke vlaggetjes.

SMOSKES

's Middags konden de leden genieten van heerlijke smosjes, waarvan toch een klein beetje op de grond belandde. Het heet niet voor niets een "smosje" natuurlijk.

"MISTER X"

"Op de terugtocht naar het kamplokaal kregen we opdrachten via sms van Mister X", zei Christophe. "Zo kregen we bommen voor het super coole volgende spel. Daar moesten we via een mijnenveld stokken verzamelen voor het Kubb spel", vervolgde Femke.

02/08/15 MENU VAN DE DAG "Mijne lievelings"

De dag werd afgesloten met Ellen hare "lievelings": Kriekskes met baliekes, en ook "appelmoes met brokjes, want dat is het beste", wist Susan ons te vertellen.



03/08/15 DAGJE ZILVERMEER



Drie augustus was een hete ochtend en dat begreep ook de akabeleiding die prompt een verrassing in petto had voor de leden. "Opstaan, Ontbijt, en dan... vertrekken en naar het zilvermeer." Riep Ellen enthousiast uit. Maar voor het echt zo ver was, speelden de akabes nog wat spelletjes "zoals citroen citroen", wist Bjorn.

"We pasten niet allemaal in de bus, waardoor we moesten rechtstaan. Maar dat vonden we niet erg", zei Yannick toen we hem vroegen hoe ze daar waren geraakt. Benjamin

vertelde ons lachend dat er ook nog een andere groep op de bus zat: "De bus zat vol met chiro en stork ook een beetje naar chiro." Eens aangekomen in het zilvermeer kon iedereen pret beleven in het water, spelen in de speeltuin en genieten van het warme zonnetje. Wat was dat heerlijk!

03/08/15 WATERPRET & HUIFKARTOCHT



Wat een dag! Bjorn, Yana en Gillian leerden krupen in het water en deden diertjes na, Femke genoot van de zon, Joke schepte in het zand en de jongens gingen samen met Dana en Ellen in de gigantische waterglijbaan. 's Middags hadden de topfouriers zelfs fruitsla gemaakt!", wist Indra te vertellen. En na het eten ging een groepje van de akabes nog spelen in de enorme speeltuin.

De tocht van het zilvermeer naar huis deden ze niet te voet, en ook niet met de bus. Nee, een echte huifkar, getrokken door twee paarden, pikte de akabes op aan het zilvermeer en reed met hen door de mooie Molse bossen, langs riviertjes en een lamaboerderij. Vooral Yannick genoot met volle teugen! De man van de kar vroeg om te zingen", zei Dana met fonkelende oogjes. Kleine visjes in de zee, Rosse bamma, de krokodil en de orang-oetang en vele andere scouteske klassiekers werden door iedereen luidkeels meegebruld, tot groot jolijt van de huifkarchauffeurs.

Ellen heeft vooral geslapen, maar dat kwam misschien door de vermoeiende dag aan het water en het heen en weer wiebelen van de huifkar. "We kregen ook takken in ons gezicht, want de kar had geen ramen. Dat was spannend!", vertelden Indra en Yana, toen ze uitbeelden hoe de takken via de raampjes naar binnen kwamen piepen. Na de tocht mochten de akabes nog even de paardjes aaien. Femke, Dana en Indra hebben het paard zelfs een kusje op zijn hoofd gegeven.

Uno, voetbal en kampvuur

Na het eten gingen de jongens douchen, de meisjes waren voor het eten al geweest. Nadien konden ze dan uno spelen en hout verzamelen voor het kampvuur van die avond. Aan het kampvuur vertelde Janne een verhaal over een boerderij, een zielige eend en een boze boer. De akabes moesten mee helpen om geluiden te maken bij het verhaal. Zo speelde Glenn een boer die steeds met Antwerpse tongval uitriep „hoe gaat het werk?“

Vakantietip van de week:

Provinciaal Recreatiedomein
„het Zilvermeer“
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol



Zon, zee, strand, gigantisch groot zwemparadijs en volgens vele kinderen de grootste glijbaan van België!

03/08/15

MENU VAN DE DAG

„Wrrrrrraps“



DANKJEWEL



Een onbekende bron wil nog graag alle leden, leiding en foeriers bedanken om er zo'n akabeestig kamp van te maken!

Ontdek het vervolg binnenkort in uw brievenbus!*

**Enkel geldig voor Akabeleden, zolang de voorraad strekt. Niet cummuleerbaar met andere acties.*



LEIDINGSVERDELING

Het was een topjaar om nooit te vergeten. Daarom zal de leidingsploeg van volgend jaar hetzelfde zijn.

Of toch niet?

Kapoenen

Enio

Cinta

Jeroen

Simon

Welpen

Jacala

Oe

Chil

Bagheera

Rikki-Tikki-Tavi

Wontolla

Jojo's

Floor

Wannes

Willem

LDL

Jonggidvers

Dokter Conrad

Michael

Mitchel

Annelies

Joris

Gidvers

Jogem

Sofie

Adriaan

BDR

Jins

Domien

Jaimy

Waggy

Akabe

Susan

Janne

Dorien

Heleen

Tiemen

Dokter Conrad

HOPPER SHOPPER

Hopper Winkel Antwerpen

Heb je nog iets nodig van uniform, en is het niet meer in onze eigen tweedehandswinkel? Ga dan naar **de Hopper!** Vergeet je lidkaart niet, zo kan je nog korting krijgen ook!

Adres: Lange Kievitstraat 74
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 297 37 34

E-mail: winkel.antwerpen@hopper.be

Website: www.hopper.be

Openingsuren:

<u>Dinsdag:</u>	10u - 12u	&	12u30 - 18u
<u>Woensdag:</u>	10u - 12u	&	12u30 - 18u
<u>Donderdag:</u>	10u - 12u	&	12u30 - 18u
<u>Vrijdag:</u>	10u - 12u	&	12u30 - 18u
<u>Zaterdag:</u>	10u - 12u	&	12u30 - 17u
<u>Zondag en maandag:</u>	gesloten		

4 – 22 augustus

Sluitingsdagen: 11 & 19 november
25 – 31 december

De Hopper-winkel te Antwerpen is bereikbaar via de spoorwegdoorgang langs de Pelikaanstraat! Er zijn gereserveerde parkeerplaatsen op de binnenplaats!

